

## JESUS TALER TIL DIG

Oversætterens bemærkning:

Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på originalsproget, som er engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk præst eller teolog, som kan gennemlæse og godkende den danske version, tages der forbehold overfor eventuelle fejloversættelser hvad angår katolsk troslære og morallære.

### INTRODUKTION

Kære læser

Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.

På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var en beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg arbejdede, og jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige messe, og gennem Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg påbegyndt en rejse hen imod enhed med Jesus.

Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret, og vi giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange oplevelser, der også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner\*. Disse øjeblikke var vidunderlige, og ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på at kunne arbejde for Ham.

I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den velsignede Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra hinanden. Jeg hører dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg blevet klar over, at det var noget særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde et særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han ville sørge for at de blev trykt og udbredt.

Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham ifølge Hans kærlige vejledning.

\* samtaler (o.a.)

Venlig hilsen

Anne, en læg-apostel

16. februar 2004

Jesus

Lyt til Min stemme, når Jeg kalder på dig. Du kære sjæl, som er fanget i denne verdens mørke, det er dig Jeg råber til. Jeg er din Frelser. Jeg kalder højlydt på dig nu, fordi tiden er kommet, hvor du skal kunne høre Min stemme. Du bør ikke længere vende dig bort fra Mig. Du kære sjæl af Kongeriget, du hører til hos din familie. Hvem er din familie, spørger du. Vi er din familie. Du har en hel del sjæle her på Jorden, som vil elske dig, men du må komme tilbage til Kristendommen. Kristendom er simpelthen at følge Kristus. Og hvem er Kristus? Jeg er denne Kristus. Jeg er Jesus, som døde for dig på korset. Mit offer gjorde det muligt for dig at kunne få glæde af Himlen. Lad Mig fortælle dig om Mig selv, så du vil kunne forstå, hvem der elsker dig, og hvem det er, du bliver kaldet til at følge. Jeg vandrede på Jorden, ligesom du gør. Jeg så menneskehedens svagheder og fejl, ligesom også du ser dem. Jeg blev bedrøvet over uretfærdighederne, på samme måde som du bliver bedrøvet over dem, når du ser ting, der ikke er retfærdige. Blev Jeg bitter? Nej, det gjorde Jeg ikke. Hvordan kan det være? Er det fordi Jeg er Gud? Nej. Jeg var Gud på Jorden, men Jeg var Gud fanget i en menneskekrop og bundet af kroppens begrænsninger. Det var Jeg, for at du, når tiden var inde til at du skulle følge Mig, ikke skulle kunne sige, at det var nemt for Mig, fordi Jeg var Gud. Jeg brugte ikke Min guddommelighed, undtagen i de sidste tre år, og da kun for at helbrede, kurere og på anden vis underbygge Min påstand om, at Jeg var Himlens Konge, som var kommet ned for at lede alle tilbage til Faderen. Jeg spildte ikke Mine mirakler på dem, der ville afvise Mig på trods af beviserne på Min guddommelighed. Har du i sinde at afvise Mig? Du er Min, du kæreste sjæl. Kom tilbage til Mig, så Jeg kan introducere dig for kærligheden og glæden. Jeg ønsker at fortælle dig, hvorfor Jeg ikke blev bitter, mens Jeg var på Jorden. Jeg blev ikke bitter, fordi Jeg vidste, at mange ville følge Mig. Og Jeg blev ikke bitter, fordi Jeg vidste, at du ville vende tilbage til Mig. Kan du tro på, at du er så vigtig for Mig? Jeg forsikrer dig om, at det er sandt. I dette øjeblik er der kun dig og mig. Jeg ser på dig nu. Vil du gengælde Mit blik, du stakkels barn, hvis hjerte er så forfrossent? Min kærlighed bliver udgydt over dig. Min nåde strømmer ned til dig. Åbn dit hjerte, kære sjæl. Bed Mig om at komme til dig. Jeg er her. Jeg venter på at elske dig. Frys Mig ikke ude længere. Alt er muligt for Mig. Jeg kan helbrede og kurere dig på et øjeblik, hvis du vil lade Mig gøre det. Bed Mig om det, kære barn. Du er en del af Min familie, og Min familie længes inderligt efter at få dig tilbage. Jeg kalder dig ved navn. Luk dine øjne og lyt til Min stemme. Jeg beder om, at du simpelthen siger, ”Jesus, elsk mig”. Jeg vil tage Mig af alt andet. Du mærker Mit nærvær nu, og du kan hvile i Min kærlighed, mens Jeg forandrer dit hjerte. Frygt ikke, kære barn. Alt er godt, når Gud er til stede, og Jeg er i sandhed hos dig.

17. februar 2004

Jesus

Mine børn, Jeg kalder jer Mine børn, fordi I blev skabt af Mig. Jeg er din Gud. Jeg er den eneste Gud. Tro Mig, når Jeg siger til dig, at du aldrig vil have fred, den sande fred, så længe du er adskilt fra Mig. Og din evighed må tages med i betragtning. Du vil tilbringe evigheden i det ene af to steder, du kære lille sjæl. Du må overveje dette nøje og beslutte

dig for, hvor du gerne vil være. Du siger, at du ikke tror på Gud, eller at du ikke tror, Gud ville sende mennesker til helvede i al evighed. Jeg fortæller dig i dag, at det ikke er Mig, den eneste Gud, der findes, som dømmer sjælene til helvede. Det er sjælen selv, som vælger at være i helvede. Ved du, hvorfor sjælen vælger helvede? Fordi der er ligesindede sjæle der. En sjæl, som stiller sig på mørkets side, vælger ikke Himlen, fordi den sjæl ikke ville føle sig godt tilpas i Himlen. Du må forstå, at selvom du kan være vred på Gud, er der ikke noget galt med Gud. Du kan bebrejde Gud for alt det, der er forkert i din verden, og måske vil det virke for dig, mens du er på Jorden. Men Jeg kan forsikre dig om i dag, at dette ikke længere vil virke for dig i det øjeblik, du dør. Til den tid vil der kun være dig selv at skyde skylden på, fordi sandheden er uundgåelig. Du vil stå ansigt til ansigt med den eneste, sande Gud, og forsøge at fortælle Ham, at Han ikke eksisterer. Hvordan tror du, det vil gå for dig? Det vil ikke gå godt, kære sjæl, og det er derfor, Jeg taler til dig nu. Jeg ønsker at lede dig bort fra den vej, der fører til fortabelse. Lige nu vælger du at være imod Mig, og Jeg beder dig om at holde op med det. Jeg elsker dig. Der er mange kristne i denne verden, som elsker dig, og Min kærlighed vil strømme til dig gennem dem. Jeg ønsker, at du er med i Mit kongerige. Jeg har brug for, at du hjælper Mig. Du har anlæg for den største godhed. Du er i stand til at bringe mange sjæle til Himlen for Mig. Nogle af Mine bedste venner var langt større syndere end dig. Jeg beder dig, kom tilbage til Mig. Jeg elsker dig, og Jeg kan helbrede og kurere dig. Jeg giver dig Min tilgivelse. Det er næppe nødvendigt at sige det. Det vanskeligste vil være at overtale dig til at tilgive dig selv, men Jeg er Gud, og det ville blot være et lille mirakel for Mig at udføre. Det vil Jeg gøre for dig. Jeg vil gøre dig til en anden Jesus, der vandrer på Jorden, opfyldt af kærlighed. Ønsker du dette? Kan du se det for dig? Vent nu ikke længere. Jeg overøser dig med nåde. Løft dit dyrebare ansigt til Himlene, og mærk Min kærlighed, mens Jeg bønfalder dig om at vende dig bort fra synden og følge Mig.

18. februar 2004

Jesus

Kære sjæle, Jeg er kommet for at føre jer ud af mørket. Når en sjæl opholder sig i mørket i lang tid, vænner sjælen sig til fraværet af lys. Denne sjæl vil da i det daglige ikke være i stand til at forstå, at han opholder sig i et Gudløst tomrum. En sjæl kunne sige med arrogance, ”Jeg er fuldstændig lykkelig uden jeres Gud og ønsker ikke at kende Ham”. Fordi Jeg er Gud, ved Jeg alle ting. Jeg ved, at du er ulykkelig. Jeg ved, at din sjæl er fuld af bitterhed, på trods af de indvendinger, du kommer med, for at afstive din arrogance. Kære sjæl, Jeg ønsker, at du ser på Mig. Du fornærmer Mig ikke ved at kræve beviser. Jeg har haft med sjæle at gøre, der var langt mere krigeriske end du er. Bed Mig om at tale til dig i dit hjerte, så vil Jeg gøre det. Ønsker du at vide, at Jeg eksisterer? Jeg vil vise dig, at Jeg eksisterer. Vil du så følge Mig? Jeg udfordrer dig til at give Mig det tilsagn. Hvis Jeg taler til dig i din sjæl, og du hører Min stemme, vil du så forlade mørket og vende tilbage til Min fold? Du oplever, at modet svigter dig, kære sjæl. Du må være mere modig end som så, hvis du skal være en Kristi tjener. Jeg er her. Jeg holder øje med hvert eneste skridt, du tager, og Jeg hører hvert eneste ord, du siger. Jeg ønsker at få dig tilbage. Jeg ønsker at trække dig ind til Mit hjerte og beholde dig der i al evighed. Jeg ønsker at

høre din glade latter igen, og Jeg ønsker at helbrede hvert eneste sår, som du er blevet påført af andre, der burde have elsket dig. Det er Jeg i stand til at gøre. Du søger efter svar. Du søger trøst. Er du klar over, hvor mange gange om dagen, du går forbi Mig? Har du nogen ide om, hvordan Jeg står og ser på dig i hver eneste situation, og at Jeg observerer din smerte? Du latterliggør Mig, du kære Guds barn. Jeg hører dig. Du fornærmer Mig, og alligevel forlader Jeg dig aldrig, og holder aldrig op med at håbe på, at du vil se på Mig. Hvis du lukker dine øjne nu og søger efter Mig, vil Jeg komme til dig.

19. februar 2004

Jesus

Mine sjæle, Jeg kalder jer Mine sjæle, fordi det er Mig, der har skabt jer. I vil gerne protestere imod dette og sige, at I blev skabt gennem en række biologiske hændelser. I vil gerne bortforklare Mig. Kære sjæle, det er Mig, der har forordnet den biologiske hændelse, som jeres fødsel var. Ligesom Jeg forordnede den, kunne Jeg have annulleret den. Jeg kunne nemt have sagt, nej, denne sjæl vil ikke tjene Mig sådan, som Jeg gerne vil have det, derfor annullerer Jeg hans fødsel. Hvorfor gjorde Jeg ikke det? Hvad forhindrede Mig i at afbryde fødslen af en sjæl, som Jeg vidste, ville beslutte sig for at gøre oprør imod Mig og være et dårligt eksempel for andre? Sandelig siger Jeg dig i dag, at Jeg frydede Mig over din fødsel, fordi Jeg elskede dig. Jeg holder ikke op med at elske en sjæl, fordi han sårer Mig. Holder en forælder op med at elske sit lille barn, når det lille barn er ulydigt? Barnet bliver ældre og fortsætter med at være ulydig. Kan en forælder nogensinde for alvor holde op med at elske sit barn? I de fleste tilfælde er svaret nej. Forældre fortsætter med at elske barnet, og håber altid på, at barnet en skønne dag vil gengælde deres kærlighed. Jeg har det på samme måde med dig. Jeg eksisterer virkelig, du kære, og selvom du siger, at Jeg ikke gør, ændrer det ikke ved det faktum. Her er Jeg. Jeg taler til dig. Endnu en gang banker Jeg på dit hjertes dør. Vil du svare Mig i dag? Vil du lukke Mig ind i dit hjerte? Jeg har så meget arbejde at gøre der, Min lille, sårede sjæl. Jeg ser på dig, og Jeg ser nøjagtig, hvad du vil være i stand til at blive til. Tror du også, det er en biologisk hændelse, der gør, at du nu holder disse ord i dine hænder og læser dem? Min lille sjæl, som i den grad var bestemt til at blive elsket af Mig, lad din sjæl lede dig et øjeblik, og tro på, at Jeg ønsker at få dig tilbage i Mit hjerte. Der er et sted til dig her, og uden dig er Jeg alene. Jeg elsker dig, som om du var Mit eneste barn. I dette øjeblik er der kun dig og Mig. Jeg ønsker ikke, at du fortabes. Der er arbejde til dig i Mit Kongerige, og dette arbejde kan kun udføres af dig. Jeg beder dig om at tjene, du kære, så vi kan begynde at rejse sammen. Jeg venter på dig. Jeg tilgiver dig alt. Kom tilbage til Mig, så vil du forstå, hvad frihed og glæde er.

20. februar 2004

Jesus

Kære Guds børn, hvorfor bliver I ved med at leve udenfor Mit lys? Tror du, at Jeg på

nogen måde ønsker at skade dig? Tror du, at dit liv vil være vanskeligere at leve, hvis du følger Mig og lever sådan, som Jeg har villet det? Jeg ønsker, at du i dag tænker nøje over dit liv, dine forhold til andre mennesker, og hvor tilfreds du er. Har du den sande fred? Bliver andre draget hen imod dig, fordi kærligheden strømmer ud fra dig? Bringer du glæde til andre? Det er, hvad Jeg tilbyder dig. Du burde eje den sande fred og sikkerhed, og glæde og kærlighed burde strømme fra dig. Ikke en falsk fred, som verden og de, der undgår Mig, tilbyder. Den fred varer ikke ved og gennembryder ikke din sjæls grænser. Den midlertidige fred, som verden tilbyder, dulmer din smerte for en tid, og forleder dig til at tro, at du har fundet målet for din søgen. Så fortager følelsen sig, og du begynder igen at søge, altid på udkig efter det, der kun kan findes i Mig. Skal Jeg hjælpe dig? Vil du gerne have, at Jeg fylder din sjæl med mod og glæde? Du kære, det er, hvad Jeg gør for Mine sande efterfølgere. De undgår ikke livets vanskeligheder. De har en stabilitet, som gør dem anderledes end dem, der ikke følger Mig, og som ikke drager fordel af Himlens gaver. Jeg ønsker at dele disse gaver med dig. I dag ønsker Jeg, at du dagen igennem fortæller Mig, at du tror på Mig. Måske føler du ikke sådan. Måske har du vanskeligt ved bare at udtale ordene. Men fortæl Mig det i dit hjerte, dagen igennem. Så kan Jeg give dig den nåde, der vil afhjælpe din manglende tro. Vi vil begynde at fjerne den hårdnakkede tvivl, der er blevet sået af løgvenes fader. Du har intet at miste. Du har prøvet mange andre midler for at afhjælpe din utilfredshed. Nogle af jer har misbrugt jeres kroppe i et forsøg på at dæmpe råbene fra jeres sjæl. Jeg ønsker, at du ser Mig som et nyt middel imod et hvilket som helst vanskeligt symptom, du oplever. Hvis Jeg ikke holder Mit løfte om at skænke dig fred og glæde, så kan du fortsætte din søgen. Men du må give Mig en chance, og for at gøre det, må du tilbringe tid i stilhed sammen med Mig. Kom til en kirke, der har et tabernakel. Sid foran Mig i stilhed. Tillad Mig at tale til dig, og Jeg vil tale til dig. Vær modig, du lille sjæl. Du har prøvet mange ting, der var mere dristige end dette, har du ikke? Kom til Mig nu, og giv din Gud en chance.

21. februar 2004

Jesus

Mine børn, der befinder sig i mørke, vender sig bort fra Mig og fra alt, der minder dem om Mig. Hvorfor vender du blikket bort, når du ser noget, der minder dig om Mig? Hvad er det i dig, der giver dig denne følelse af rastløshed eller ængstelse? Er det fordi du, når dine øjne hviler på noget, der minder dig om hellighed, frygter, at du ikke er hellig? Brug et øjeblik til at tænke over, at det er resterne af din samvittighed, der beder dig om at være opmærksom. Du trækker dig bort, fordi du ved, at hvis du er opmærksom, vil du være nødt til at forandre dig. Ordet forandring antyder noget nyt, men det antyder også, at man forlader noget gammelt. I dit tilfælde ville du forlade synden, som ikke har gjort dig lykkelig. Kære sjæl, som er bestemt for Himlen, vend dig ikke så hurtigt bort, når dine øjne hviler på et billede af Mig eller en af Mine tjenere. Tving dig selv til at fastholde blikket på Den Hellige. Jeg gengælder så sandelig dit blik. Du fornemmer dette, ellers ville du ikke vende dig bort, ubehagelig til mode. Jeg er bange for, at du fejlbedømmer det blik, du ser i Mine øjne. Mine øjne fordømmer dig ikke. Jeg forstår mere, end du selv gør, om grunden til at du vandrede ned ad mørkets vej. Du vil aldrig behøve at forklare

noget for Mig. Jeg opmuntrer dig til at tale med Mig, men det er for at du kan blive oplyst, ikke Jeg. Er der nogen i dit liv, hvis visdom du ofte søger? Du går til vedkommende for at få rådgivning og vejledning, fordi du stoler på denne persons dømmekraft. Uanset denne persons visdom, så er den for intet at regne i sammenligning med Min visdom, og Jeg har et ekstra aktiv, nemlig en komplet og fuldstændig kærlighed til dig. Jeg tager Mig af hver eneste detalje i dit liv. Jeg kender dig bedre end du selv gør, og Mine motiver er fuldstændig rene. Jeg ønsker det bedste for dig, og kun det bedste. Jeg forsøger ikke at udnytte dig, sådan som verden gør. Du kan stole på Mig, kære sjæl. Jeg beder dig, tal til Mig. Derefter vil du lytte til Mig. Og så vil vi blive venner, og du vil indse, at intet venskab på Jorden er lige så sikkert og trygt som venskabet mellem dig og Mig. Jeg vil give dig alt. Hvad vil du give Mig? Du vil give Mig din kærlighed. Du vil give Mig din loyalitet. Du vil give Mig din villighed til at forandre dig, du kæreste, og det er, hvad Jeg ønsker fra dig. I begyndelsen er det måske vanskeligt at forestille sig at vågne og begynde hver dag på en ny måde, men du kan begynde i det små. Hver morgen, når du vågner, kan du sige, ”Jesus, jeg giver Dig min dag”. Det er det hele. Begynd med det, så vil du se en øjeblikkelig forandring. Det eneste, Jeg har brug for, er at du er villig. Alt andet vil være et resultat af det. Du må være modig, men Jeg vil give dig modet. Det kommer allsammen fra Mig.

22. februar 2004

Jesus

Jeg er hos jer, kære syndere. Det er for jeres skyld, Jeg kom den første gang, og det er for jeres skyld, Jeg vender tilbage. Min barmhjertighed kender ingen grænser, og denne grænseløse barmhjertighed bliver udøst over jeres verden. Lad den strømme igennem dig. Du må også opmuntre andre til at komme tilbage til Mig. Det er din mission. Jeg ønsker, at du er forsonet med Mig. Jeg ønsker, at du mærker Min fred, og at du derefter udbreder Min fred til andre. Du vil kende Min glæde, du kære sjæl. Og så vil du udbrede Min glæde. Modtag disse ord som den store gave, de er, og hils dem velkommen på grund af det, de vil give dig. De vil give dig Himlen, hvis du vil lade dem arbejde i din sjæl. Jeg har kun positive planer for dig. Din tid her på Jorden, hvor du befinder dig i et midlertidigt eksil fra Himlen, er en tid for dig til at hjælpe Guds Kongerige. Dette Kongerige er ufuldstændigt uden din hjælp, og sjæle, som du er bestemt til at bringe til Mig, vil måske blive ladet tilbage. Jeg kompenserer selvfølgelig for Mine børns fejltagelser på Jorden, ellers ville alt for mange blive ladet uelskede tilbage i denne tid, men Jeg har brug for din hjælp. Når enden på den jordiske tid kommer, en gang langt ude i fremtiden, så vil alt være fuldført, og det vil også være fuldført i Himlen. Her og nu må vi kæmpe, vi må vokse os større, og vi må være udholdende. Jeg elsker dig. Jeg har tilgivet dig alt, hvad du nogensinde har gjort imod Mig eller imod dig selv. Du er velkommen i Mine arme, og der er en plads til dig i Mit hjerte. Hvis du foretager den mindste bevægelse hen imod Mig, vil du se, at Jeg handler meget hurtigt for at trække dig tilbage til sikkerheden i din kristne familie. Mit barn, vil du svare din Jesus? Det er Min stemme, som du hører råbe dit navn. Kom til Mig nu. En dag vil du se tilbage på dit liv, og du vil synes, at dette øjeblik var meget vigtigt for din evighed. Tøv ikke. Din tid er

ovre, og Min er begyndt. Vær ikke bange for noget. Tag imod Min glæde, og tag imod Mit lys. Vend i al stilhed dine øjne mod Mine.

## **JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆG-APOSTOLAT**

Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at opnå nåde til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi lade Jesus strømme gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi sammen med Maria, Vor velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds hellige engle og med de andre læg-apostle i verden.

### **RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE**

Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores basale forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige øvelser og udfører dem så godt, som vi kan:

1. Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.
2. Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.
3. Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens Lysets Mysterier, og læser det månedlige budskab.
4. Skriftemål en gang om måneden.
5. Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og behandle andre med Hans tålmodighed og venlighed.
- 6.

### **APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE**

At lytte med medfølelse

At lære om og undervise i Katekismen

At fremme enheden i Kirken

### **DAGLIGE BØNNER**

#### **TROSKABSLØFTE**

Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og mit hjerte. Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand

til, i størst mulig udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.

#### **MORGEN-OFFERGAVE**

O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerter giver jeg Dig denne dags bønner, arbejde, glæder og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens hellige Offer verden over, og som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner. Amen.

#### **BØN FOR MIT KALD**

Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab mod mit kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end måtte være, er vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i prøvelsens tid, og våg over min familie og dem, jeg elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der vender tilbage. Amen.

#### **HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?**

12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:

1.

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelsesmissionen. Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerter, og Jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede læg-apostle og arbejde for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine kære.

#### **DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE**

Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang om måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab. En bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere hundrede i en kirke.

**[www.directionforourtimes.org](http://www.directionforourtimes.org)**



