

HIMLEN TALER TIL DE UNGE

Oversætterens bemærkning:

Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på originalsproget, som er engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk præst eller teolog, som kan gennemlæse og godkende den danske version, tages der forbehold overfor eventuelle fejloversættelser hvad angår katolsk tros lære og morallære.

INTRODUKTION

Kære læser

Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.

På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var en beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg arbejdede, og jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige messe, og gennem Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg påbegyndt en rejse hen imod enhed med Jesus.

Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret, og vi giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange oplevelser, der også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner*. Disse øjeblikke var vidunderlige, og ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på at kunne arbejde for Ham.

I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den velsignede Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra hinanden. Jeg hører dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg blevet klar over, at det var noget særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde et særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han ville sørge for at de blev trykt og udbredt.

Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham ifølge Hans kærlige vejledning.

* samtaler (o.a.)

Venlig hilsen

Anne, en læg-apostel

Jesus

Jeg, Jesus Kristus, kalder på alle, der læser disse ord. Kom tilbage til Mig. Kom tilbage

på godhedens og kærlighedens side. Jeg vil sende dig al den nåde, der er nødvendig for din fuldstændige helbredelse og omvendelse. Jeg vil tage Mig af hvert eneste af dine behov. Stol på Mig, Jesus, og du vil blive frelst. Alt er godt. Guds kongerige kommer.

27. Juni 2005

Jesus har åbenbaret for Anne, at Han starter et læg-apostolat for unge mennesker i missionen. Aldersgruppen, som apostolatet henvender sig til, vil strække sig fra efter firmelsen til 24 år. Jesus vil skænke en ganske særlig nåde til disse sjæle for at hjælpe dem med at afvise mørket.

Jesus

Jeg vil lade en kraftfuld nåde strømme igennem disse unge apostle for deres omvendelse, for at drage andre unge sjæle ud af mørket. Min plan for de unge mænd og kvinder er umådelig stor. Fornyelsen vil i sandhed tage et stort spring fremad med hjælp fra disse personer. Kaldet Jeg dig? Ja, Jeg kalder dig. Du mærker, at noget rører sig i din sjæl, mens du læser disse ord. Jeg er hos dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Slå følge med Min gruppe af unge apostle, og Jeg vil give dig en glæde og fred, som du aldrig før har kendt til. Alt det mod og al den styrke, der skal til, vil være din. Sammen vil vi gøre krav på denne verden til Faderen. Jeg vil velsigne din familie og alle dine venskaber. Jeg vil føre dig til din plads i kongeriget. Kun du kan fuldføre de opgaver, Jeg har forberedt til dig. Afvis Mig ikke. Jeg er din Jesus. Jeg elsker dig.

28. Juni 2005

Jesus

Min sjæl pines på grund af ensomheden i denne generation. Alt for mange bliver ikke elsket. Alt for mange kender ikke til den trygge kærlighed i en hellig familie. Alt for mange er uvidende om den store kærlighed, deres Gud nærer for dem. Dette må ændres. Kære sjæl, som tilhører Kongeriget, du er udvalgt til at hjælpe Mig i denne kærlighedsmission. Du må bringe Mine ord ud til andre. Kender du til én, som er ked af det, og som kæmper? Ser du smerte eller bitterhed i dine venner? Giv Mine ord til dem, og Jeg lover dig, at Jeg vil hjælpe deres sjæle. Jeg vil omslutte dem med himmelsk kærlighed og ømhed. De fejltagelser, de måtte have begået, vil blive tilgivet. Jeg ønsker ikke at fordømme nogen. Jeg kom til verden for at frelse sjæle, for at redde dem. Jeg vender tilbage til verden for at gøre krav på den til sjælene. Du er Min velsignede apostel. Du må hjælpe Mig. Du ved, at Jeg elsker dig. Jeg vil helbrede dig og placere dig på den vej, der er udstukket for dig. Og så må du bringe Mig ud til andre. Du må trøste dem med den trøst, som blev givet til dig. Vil du gøre det for Mig? Jeg vil gøre alt arbejdet. Du må tillade Min Ånd at bo i din sjæl, og gennem denne sandhedens Ånd vil andre vende tilbage til Mig. Jeg er almægtig. Jeg er i stand til at helbrede selv den mest forhærdede

synder. Måske tænker du, at du ikke kan gøre dette, fordi de andres smerte er for stor. Jeg forsikrer dig om, lille sjæl, at Jeg så nemt som ingenting kan helbrede selv den største smerte og bitterhed. Jeg har rensset selv de mørkeste og mest forhærdede syndere. Og de blev nogle af Mine mest trofaste tjenere. Jeg kalder andre ud af mørket, og Jeg bruger dig til at gøre det.

28. Juni 2005

Jesus

Et stort lys gennemtrænger syndens mørke. Jeg er det store lys. Jeg, Jesus Kristus, vender tilbage til Verden gennem Mine trofaste apostles sjæle. De første apostle blev skænket alt, hvad de havde brug for, for at kunne udbrede Min Kirke. I vil blive skænket alt, hvad I har behov for, for at kunne genrejse Min Kirke. For at kunne være en effektiv ung apostel, må du leve din tro. Verden vil gerne have jer til at tro, at I kan træffe et hvilket som helst valg, I har lyst til. Kære apostle, dette er ikke sandt. Jeg, jeres Gud, har givet jer mange valgmuligheder. Men at synde imod Mig vil aldrig være det rigtige valg. Det vil altid være en fejltagelse at begå synd. Lad dig ikke lede af verden. Lad dig lede af Mig. Lad dig lede af Min Kirke. Du siger, at Min Kirke ikke altid er god. Der er nogle, som har forrådt Mig og skadet Min Kirke. Det er sandt. Der vil altid være nogle, som vælger synden. Lad være med at beskæftige dig med det, for nu er tiden inde for os til at forny Kirken. Og Jeg har brug for dig for at kunne gøre det. Jeg ønsker, at du skal være bærer af Mit lys, af Min sandhed. Jeg ønsker, at andre skal se på dig og sige, 'Denne Kirke må være en god ting. Se på denne apostels hellighed. Den glæde, der er i denne sjæl, kommer helt sikkert fra Gud'. Forstår du Mig, du kære? Jeg beder dig om at forny Min Kirke. Hvor andre har svigtet, vil du tjene. Hvor andre har trukket Min Kirke ned, vil du løfte den op. Kan det være en dårlig ting for dig at hjælpe Jesus? Det kan kun være godt og rigtigt for dig. Du siger, 'Ja, Herre, men hvad vil jeg være nødt til at opgive?' Jeg forsikrer dig om, at du kun vil være nødt til at opgive de ting, der sårer dig og truer med at styrte dig ned i en bitter ensomhed. Den kærlighed, verden tilbyder dig, er behæftet med fejl. Denne forvrængede kærlighed gør dig trist. Lev i harmoni med Mig. Lev i enhed med din Kirke. Min nåde vil fylde din sjæl, og andre vil vende tilbage til Mig gennem dig.

28. juni 2005

Jesus

Mine kære unge apostle, hvor er Jeg taknemmelig imod jer. Mens mange sjæle i verden kun søger underholdning, søger I Mig. Dette gør jer selvfølgelig anderledes. Men Mine apostle i verden har altid været anderledes. Hvad er forskellen mellem en apostel og én, som følger verden? Det vil Jeg fortælle jer. En apostel er rolig. En apostel er venlig. En apostel spreder fred og retfærdighed. Og en apostel efterlader andre med en længsel efter det, der er godt. Den, som følger verdens tillokkelser, spreder det modsatte af disse ting. Vi vil ikke nævne verdens frugter, for vi ønsker at tilbringe så lidt tid som muligt sammen med Guds fjende. Kære unge apostle, I må kende ham, I følger. Hvordan lærer man en person at kende? Man tilbringer tid sammen med personen. Man taler med personen. Man tænker på personen, selv når man føler sig langt borte fra ham. Og når man skal

vurdere eller bedømme et eller andet, begynder man at overveje, hvordan den persons syn på tingene ville være. Jeg kunne godt tænke Mig, at du lærer Mig at kende. Det er meget vigtigt at du kender Mig. Min kære unge apostel, du vil tilbringe evigheden sammen med Mig, så du bør føle dig godt tilpas i Mit nærvær. Hvis du gør det, vil du begynde at tilegne dig alle de himmelske gaver. Derefter vil du begynde at elske andre, som Jeg elsker dem. Og inden længe vil du se på denne verden og se det samme, som Jeg ser. Kunne du tænke dig at vide, hvad Jeg ser? Det vil Jeg fortælle dig. Jeg ser en verden, der hungrer efter godhed og venlighed. Jeg ser en verden, der væmmes ved al den synd og alt det mørke. Jeg ser en verden fyldt med sjæle, som ser sig omkring i frygt og leder efter Ham, der kommer for at frelse. Det er Mig. Jeg er Ham, der er kommet for at frelse. Slå følge med Mig. Du vil lære, hvordan Jeg ønsker at du skal tjene.

28. juni 2005

Jesus

Har du nogensinde set nogen, der var i fare? Har du nogensinde råbt op for at forhindre en ven i at komme til skade? Det er, hvad Jeg i dag beder dig om at gøre. Jeg beder dig om at se på dine venner. Hvis de lever et liv, der passer sig for en kristen, så er alt godt. I vil dele disse ord med hinanden, og I vil tage del i Min glæde. Men hvis du har venner, som lever langt væk fra Mig, og som følges med Min fjende, må du råbe dem op. Kære apostel, vær meget modig i dette, og forstå, at alt kommer fra Mig. Så du behøver ikke at overbevise nogen om noget som helst. Du skal blot gøre det, Jeg beder dig om. Jeg beder dig om at dele disse ord med andre. Jeg vil vejlede dig. Du vil blive klar over, hvem der har brug for at modtage Min himmelske hjælp gennem disse ord og denne nåde. Al Himlen er på din side og vejleder dig, rådgiver dig og hjælper dig på enhver måde. Vi, dine himmelske venner, vil sikre os at du ved, hvad Himlen har brug for fra din side. Kunne du tænke dig et liv uden usikkerhed? Det er, hvad Jeg tilbyder dig. Jeg tilbyder dig at leve dit liv i Himlens nærvær. Du vil følges med engle, kære apostel, for det gør alle Mine apostle. Du vil have utallige helgener, som du kan bede om rådgivning. Det har alle Mine apostle. Bagefter vil du have evigheden til at nyde frugterne af dit arbejde. Dette er, hvad Jeg tilbyder dem, der følger Mig. Mens verden bliver mørkere, vil dit lys blive kraftigere. Du vil tjene med værdighed. Sandheden vil være din, og ingen i verden vil være i stand til at skille dig fra denne sandhed. Jeg er denne Sandhed. Jesus Kristus lever. Er du ikke et bevis på det? Sulten i din sjæl efter godhed er et bevis på Min eksistens. Se dig omkring efter hellige sjæle. Du vil se Mig i dem. På samme måde vil Jeg være i dig. Mine tidlige apostle var ikke specielle, forstået på den måde, at deres livsvilkår var vidt forskellige. Jeg kaldte dem, og de svarede. Jeg kalder dig, og du vil svare. Jeg beder dig om at hjælpe Mig, så Jeg kan kalde på andre på samme måde. Mine elskede unge apostle, Jeg stoler på, at I vil hjælpe Mig. Jeg har stor tillid til hver enkelt af jer. Sammen med Mig kan det ikke mislykkes for jer.

29. juni 2005

Jesus

I må holde jer tæt op ad Mig, Mine kære apostle. Hvis I er borte fra Mig, vil I begynde at bekymre jer om, hvad verdslige sjæle tænker om jer. Og hvorfor skulle det have nogen betydning? Når I kommer til Mig, og det gør I på et tidspunkt, tror I så at Jeg vil spørge jer om, hvad andre tænkte om jer? Jeg forsikrer jer, det vil Jeg ikke. Andres mening bør ikke have indflydelse på jeres handlinger, undtagen når det gælder de mennesker, Jeg har placeret i jeres liv for at vejlede jer, som for eksempel jeres forældre. Hvis en sjæl er hellig, er det Min mening, der betyder noget for ham. Han sammenligner sine handlinger med alt, hvad der er himmelsk og rent. Han sammenligner ikke sine handlinger med verden. Ofte vil verden forsøge at overbevise jer om, at synd er godt, eller at det i det mindste er et forståeligt valg. Dette er ikke sandt. Det ved du. Synd er synd. Synd er forkert. Synd skader dig, og kan også skade andre. At synde imod Mig er at træffe det forkerte valg. Som en ung apostel i verden vil du være nødt til at træffe mange valg. Du må træffe dem ved hjælp af Min rådgivning. Jeg har svarene på dine spørgsmål, Min elskede. Jeg har alle svarene til dig. Du må komme til Mig i bøn, så Jeg kan give dig dem. Jeg er din vigtigste rådgiver. Den vej, Jeg har udstukket for dig, fører dig til Mig. Og Jeg er dit mål, din destination. Verdens veje fører dig bort fra Mig. Det er de forkerte veje. Mange sjæle rejser på verdens veje i årevis og tror, de vil komme tilbage på den himmelske vej, før tiden er inde til at dø. 'Nå', siger du måske, 'hvad er der galt med det, når bare de kommer tilbage i tide?' Jeg vil fortælle dig, hvad der er galt med det. Det sårer Mig. Det er en afvisning af Mig og af Min vilje. Det er derfor, Min elskede apostel, at der er mennesker i din verden, der sulter. Hvis du slår ind på Min vej - den vej, der fører til Mig, og den vej, som Jeg har udstukket for dig - forsikrer Jeg dig om, at Jeg kan give mad til de sultne, og trøste alle dem, der er ensomme. Forstår du planen? Jeg har i sinde at bruge dig til disse barmhjertige handlinger. Sig ja til Mig, så vi kan forandre denne verden.

29. Juni 2005

Jesus

Vær ikke bange. Det siger Jeg meget ofte til sjælene. Intet bør gøre dig bange. Jeg vil beskytte dig, hvis du beder Mig om det. Hvis du er krænket eller såret, vil Jeg helbrede dig. Hvis du kæmper med noget, vil Jeg hjælpe dig. Hvis du er alene, vil Jeg trøste dig og være din ledsager. Vær ikke bange. Bed Mig om mod, hvis du skal træffe et vanskeligt valg, og Jeg vil fylde din sjæl med mod. Sammen med Mig kommer roen. Sammen med Mig kommer freden. Jeg sætter stor pris på dig. Er du klar over det? Jeg sætter stor pris på dig. Jeg har skabt dig nøjagtig sådan, som du er. Jeg glæder Mig meget over din personlighed, for gennem den ønsker Jeg at strømme ind i verden. De gaver, du har fået, er omhyggeligt blevet udvalgt til dig. Du får brug for disse gaver for at kunne tjene Mig på den måde, Jeg har besluttet at du skal tjene. Du har nøjagtig det, du behøver, for at kunne hjælpe Himlen. Og det er derfor, du er her i verden på dette tidspunkt. Der er sjæle, som er bestemt til at blive hjulpet af dig. Vil du hjælpe dem? Vil du sige ja til din Jesus?

Hvis du gør det, vil du have opfyldt dit formål her, og optjent en belønning, du ikke kan forestille dig. Kære Jesu Kristi unge apostle, sandelig siger Jeg jer, det vil ofte være medlemmer af jeres egen familie, I er kaldede til at hjælpe. Befinder de sig i mørke? Befinder de sig i vildfarelse? Har de brug for Mig? Du må bringe Mig til dem. Jeg vil vise dig hvordan. Måske sker det ganske enkelt gennem dit eksempel på fred og tilgivelse. Måske vil du dele disse ord med dem. Sandsynligvis vil du tjene dem på mere konkrete måder ved at være hjælpsom og glad. Du bringer Mig til dem ved sådanne handlinger og opførsel. Hvis du hjælper en forælder, bringer du Mig til vedkommende. Hvis du rådgiver en bror eller søster klogt, bringer du Mig til vedkommende. Hvis du advarer dine forældre om, at en bror eller søster har problemer, hjælper du Mig. Alle disse ting tillader Mig at strømme ind i verden. Tænk på de små ting, når det gælder handlinger eller venlighed. Tænk stort, når det gælder Min magt til at ændre verden. Tænk nøje over dit liv, og beslut dig for, hvad der må ændres, og hvordan du kan gøre det bedre. Jeg vil være den, som hjælper dig med at blive klar over, hvad der trækker dig bort fra Mig, og hvad der bringer dig nærmere. Du er ikke alene. Vær ikke bange.

29. Juni 2005

Jesus

Mine kære unge apostle, der er mange ting, som Jeg kan lære jer. Hvis du tilbringer tid sammen med Mig, vil du blive elsket, og du vil så lære, hvordan man elsker. Du vil opdage, at Jeg er tålmodig og god. Når du begår en fejltagelse, vil du blive tilgivet, og vi vil gå videre derfra. Jeg vil glemme dine fejltagelser. Du vil gøre brug af Bodens Sakramente for at rense din sjæl, og derefter vil Jeg fylde den med smukke nådegaver, som vil få dig til at gå hurtigere fremad på din vej til hellighed. Jeg er altid en god ven. Jeg lytter, og Jeg elsker. Jeg ser din sjæl, både med hensyn til hvor du har været, og med hensyn til hvor du er på vej hen. Ofte ved du ikke, hvor du er på vej hen. Så Min rådgivning vil være afgørende, fordi Jeg kender Mine målsætninger for dig. Du har brug for Mig, kære unge apostel. Du har brug for Min visdom og Min viden. Jo mere tid du tilbringer sammen med Mig, jo mere kan Jeg give dig disse ting. Du vil blive ligesom Mig. Du vil være en god ven for andre. Du vil lytte, og du vil elske. Andre vil spørge dig til råds, fordi de stoler på dig. Den, de i virkeligheden stoler på, er Mig, for hvis du er forenet med Mig, kan Jeg vejlede andre gennem dig. Begynder du at kunne forstå planen? Jeg ønsker at være dig nær, ja, endda at være forenet med dig, og så vil Jeg, gennem dig, gå ud til andre. Kære sjæl, det er kun gennem enheden med Mig, at du vil få sand fred. Verden tilbyder dig åndeligt mørke. Se nøje på dem, der følger verden. Har de fred? Er de elsket? Sidder de roligt sammen med andre og tillader dem at tale, fordi de forstår, at hver eneste sjæl er dyrebar? Jeg er sikker på at du vil synes, at de, der følger verden, er kyniske. Dette passer dem godt, for hvis de er kyniske, kan de retfærdiggøre deres selvskhed. Afvis dette. Afvis kynisme. Der er mange kristne i din verden, og disse tilhængere af Mig er ikke kyniske. De er varme, kærlige og gode. Og det er, hvad Jeg ønsker at du skal være. Så Jeg elsker dig, og du elsker andre. Det er meget enkelt.

29. juni 2005

Jesus

Min kære unge apostel, som en, der følger Jesus Kristus, Kongen, som vender tilbage, har du ret til glæden. Jeg vender tilbage til din verden, og i denne indledende fase af Min tilbagekomst vender Jeg tilbage gennem dig. Du bør være fyldt med glæde. Hvis du ikke er det, tilbringer du for meget tid med at tænke verdslige tanker. Tænk på Himlens vis, og du vil føle glæde. Bør en sjæl, som er omgivet af engle, være fortvivlet? Bør en sjæl, som vandrer i Jesu Kristi konstante nærvær, være trist og frygtsom? Mit kærlige smil er i din sjæl. Jeg har kun gode ønsker for dig. Der er mange her i Himlen, som kæmpede de samme kampe, du udkæmper. De overvandt verden, og det vil du også gøre. Hvis du synes, det er for vanskeligt, er det fordi du forsøger at gøre for meget på én gang. Prøv at sidde fredeligt nu, i dette øjeblik, og lade Mig berolige dig. Jeg indgyder Min styrke i din sjæl. Jeg indgyder dig stor tillid til Mig og Mit nærvær. Jeg er hos dig lige nu og holder nøje øje med dig, mens Jeg giver dig lige nøjagtig det, du behøver, for at du kan omvende dit hjerte til Mit. Tillad dig selv at blive i dette øjeblik, så vil du have det godt. Når du er ængstelig, må du forstå, at det er fordi du enten befinder dig i dagen i går eller i morgendagen. Jeg har givet dig, hvad du har behov for nu. I morgen skal du få det, du har brug for i morgen. Himlen sørger for hvert eneste øjeblik. Jeg befinder Mig ikke i dagen i går, kære sjæl, for Jeg er hos dig, og du befinder dig i dagen i dag. Jeg befinder Mig ikke i morgendagen, kære sjæl, fordi Jeg er hos dig, og du er der ikke endnu. Når du når dertil, forsikrer Jeg dig om, at Jeg vil være hos dig, uanset hvor vanskelig den dag måtte blive. Jeg forlader ikke Mine venner, når der opstår problemer. Tværtimod giver Jeg større nåde. Mange unge mennesker i verden føler sig konstant ængstelige. Det kommer ikke fra Mig. Det kommer ikke af at følge Mig. Ofte skyldes det, at de mangler kærlighed og sikkerhed. Men, Mine kære apostle, Jeg er den eneste sande sikkerhed. Stol på Mig, og I vil opdage, at jeres ængstelse begynder at blive mindre. Snart vil den forsvinde, fordi Jeg vil fjerne den. Bed Mig om at gøre det. Og stol så på Mig. Mange store helgener tilbragte deres liv med at arbejde på deres tillid. Du vil blive bedre og bedre til at stole på Mig, hvis du øver dig. Og din frygt vil blive mindre og mindre. Det kan Jeg love dig, fordi det altid har været sådan. De, som lever i enhed med Mig, har fred. Verden kan ikke røre dem, fordi de har øjnene rettet mod den næste verden, Himlen, som er deres sande hjem.

29. juni 2005

Jesus

Mange af Mine unge apostle kender ikke til de helgener, der er gået forud for dem. Disse mænd og kvinder har udkæmpet de samme kampe, som I udkæmper. De er her, i Himlen, sammen med Mig. Men de er også hos dig, fordi der ikke er nogen adskillelse mellem sjælene. Når din tid på Jorden er til ende, vil du selvfølgelig forstå mere, men det, Jeg ønsker at gøre dig bekendt med nu, er den hjælp, du kan få. En helgen i Himlen, som har udkæmpet de kampe, du også udkæmper, holder nøje øje med dig, og holder øje med, om der skulle opstå en chance for at hjælpe dig. Gennem sine bønner kan han opnå, at en situation, der forvirrer dig, bliver mere klar og gennemskuelig. Han kan skaffe dig fred i

en situation, der gør dig urolig. Han kan skaffe vejledning til dig, hvis du står overfor at skulle træffe en beslutning. Forestil dig det på denne måde: Du kæmper dine kampe og afslutter dit arbejde på Jorden. Du kommer til Himlen og slutter dig til os her. Men du holder stadigvæk nøje øje med begivenhederne på Jorden. Lad os nu antage, at du har tjent Mig godt, for det vil du gøre, Min ven, og så vil Jeg stå i gæld til dig. Jeg vil skyldte dig noget for din loyalitet. Fra Himlen ser du en ung sjæl på Jorden, som kæmper for at overvinde et problem. Du siger til dig selv, 'Stakkels sjæl, jeg husker den kamp. Jeg ved nøjagtig, hvad der ville hjælpe den sjæl.' Du kommer til Mig og siger, 'Jesus, jeg beder Dig om at give mig denne nåde til denne sjæl, som kæmper. Jeg ved, hvad der ville hjælpe ham, fordi jeg selv kæmpede på den måde.' Fordi Jeg skylder dig noget for din troskab, og fordi du er Min ven og Jeg stoler på dig, skænker Jeg, hvad du beder om. Jeg giver dig denne nåde. Måske lever den sjæl, du holder øje med, i mørke, og tjener verden, og ønsker ikke Min hjælp eller Min kærlighed. Måske sjælen endda modarbejder Guds Kongerige. Denne sjæl afviser Mig. Men Jeg ser på dig, Min elskede apostel, og Jeg kan ikke afvise dig, så Jeg skænker nåden, og sjælen på Jorden bliver ledt hen imod lyset. Sådan arbejder De helliges Samfund, Min kære unge apostel. Vi talte om en sjæl, som ikke tjener Kongeriget. Kan du så forestille dig, hvordan Mine helgener hjælper en sjæl, som forsøger at tjene? De lader sig ikke stoppe af noget som helst for at opnå nåde for dig. Bed dem om det. Bed Mig om det. Hvis du ikke kender nogen helgener, så bed Mig om at sende dig en, og Jeg vil vise dig en helgen, som ønsker at hjælpe dig. Dette kan ske på mange måder, men Jeg lover dig, at du skal få himmelsk selskab og hjælp. Du er en del af denne familie, og denne himmelske familie arbejder sammen.

29. juni 2005

Jesus

Jeg ønsker at tale til jer om Min mor, Maria. Maria er Min mor, men hun er også jeres mor. Hun er jeres himmelske mor, og hun vil være jeres mor i al evighed. Hun er en magtfuld støtte for alle sine børn. Fjenden spredes, hvor denne hellige kvinde bliver hilst velkommen, fordi fjenden ikke kan være i nærheden af en sådan renhed. Jeg opmuntrer jer til at bede Maria, jeres himmelske mor, om hjælp, når det drejer sig om renhed. I er kaldede til at følge jeres Kirkes regler i den henseende. Seksuel intimitet er beregnet for en mand og en kvinde, der befinder sig i en hellig forening, i et velsignet ægteskab. Jeg er Jesus, og Jeg fortæller jer i dag, at reglerne ikke er blevet ændrede. Lyt ikke til dem, der følger verden, for så vil I blive ledt på afveje. Lyt til Mig. Der sker stor skade på sjælene på grund af urenhedens synd. Denne synd fører til mange andre, endnu mere alvorlige synder. Det er denne synd, der er årsagen til massakren på så mange ufødte sjæle. Kære unge apostle, gør en stor indsats for Mig på dette område. Lad det ikke hedde sig, at I bifaldt mordet på et af Guds børn. Vær modige, og sig tingene som de er i denne sag. Hvis du selv har fået en abort, så skynd dig at komme til Mig. Bed om Min tilgivelse. Den er din. Jeg tilgiver dig. Jeg vil rette op på det. Jeg er nødt til at rense dig for dette, så du ikke kommer til at begå flere synder på grund af din smerte. Mange, mange sjæle har begået denne fejltagelse og har aborteret børn. Dette er det tydeligste tegn på, hvor mørk jeres verden er blevet. Men Jeg har helbredelse, selv for dette. Forstå, at Jeg må have din

hjælp. Jeg har brug for dig. Du kan ikke erstattes i dette Guds Kongerige. Nogle af Mine nærmeste venner, der arbejder i verden i dag, har begået denne synd. Elsker Jeg dem mindre? Jeg smiler, Min elskede, fordi det er meget langt fra sandheden. Jeg elsker dem virkelig ikke mindre på grund af deres smerte og anger. Jeg elsker dem mere, fordi de ikke dømmes andre. Og de arbejder for Mig med den største kærlighed. Du må modarbejde seksuel synd, og du må modarbejde abort. Dette er altid Min vilje, så du behøver ikke at bede Mig om lov. Det er muligt, at du vil begå fejltagelser på dette område, selv efter at du har forpligtet dig til at være Min apostel. Jeg regner med, at du til tider vil begå fejltagelser, og at du vil synde. Skynd dig at komme til Mig for at bede om Min tilgivelse. Gå til skrifte så hurtigt som muligt herefter. Sammen vil du og Jeg begrænse de skader, som hver enkelt fejltagelse tilføjer din sjæl. Sammen vil vi skabe de fremskridt i din sjæl, som vil hjælpe dig til at undgå disse synder i fremtiden. Forstå, at Jeg er med dig overalt. Jeg forlader dig ikke, når du begår synder, fordi Jeg er nødt til at overvære alle de handlinger, der bliver begået på Jorden. Du har den fuldstændige kærlighed og forståelse fra Himlen. Du har fuldstændig medfølelse. Du har fuldstændig tilgivelse, hvis du angrer. Og du vil blive fuldstændig helbredt for alle dine tidligere fejltagelser. Jeg elsker dig, og du er Min.

29. juni 2005

Vor velsignede Mor

Mine kære, unge apostle, hvor er Guds kongerige dog velsignet på grund af jeres tilstedeværelse i verden. I er til stor glæde for Jesus, og I er til stor glæde for mig, Maria. Jeg ønsker at hjælpe dig. Jeg ønsker at beskytte dig imod fortræd. Jeg kan se dine vanskeligheder, før du møder dem. Bed mig om hjælp, og du vil få den. Jeg beder dig om at bede Rosenkransen, for den magt, der er knyttet til denne bøn, vil beskytte dig. Gennem Rosenkransene knytter jeg dig til mit uplettede hjerte. På denne måde holder jeg dig tæt ind til mig, og jeg kan føre dig udenom farerne. Denne bøn bliver brugt af Himlen til at knytte vores apostle sammen over hele verden. Gennem Rosenkransen bliver dine hænder forenet med hver eneste apostels hænder på Jorden. Forstår du? Rosenkransen skaber også et ubrydeligt bånd til mig, din himmelske mor. Ved hjælp af dette bånd bevarer jeg din og dine kæres tilknytning til Himlen. Verden trækker i jer, men jeg er forbundet med jer, og så kan I ikke blive trukket væk. Bed Rosenkransen, og jeg vil sørge for din sikkerhed. Jeg vil hjælpe dig med at undgå de snarer, og gå udenom de fælder, som fjenden har lagt. Jeg vil hjælpe dig med at blive helbredt. Jeg vil hjælpe dig med at se verden i det himmelske lys, der afslører synden, selv når den er blevet godt skjult af dem, der ønsker at lede dig bort fra mig. Jeg er din mor. Jeg kan kun føre dig til Jesus. Det er min opgave. Jeg bringer sjæle fra verden, sørger for at de har, hvad de behøver for at blive helbredt, og så giver jeg dem til min Søn, så de kan tjene Ham. Brug mig til at trække andre bort fra mørket. Brug mig til at knytte dig sammen med andre sjæle, der også går på denne vej. Brug mig til at føre dig udenom sjæle, der vil påvirke dig til at være imod Kristus og den vej, der fører til Kristus. Denne tid er min, forstået på den måde, at Jesus stoler meget på mig. Jeg tjener med den største glæde, fordi jeg elsker

Jesus, og jeg elsker dig. At føre jer sammen er min glæde. Jeg arbejder på en stille måde, kære unge apostle. Jeg arbejder roligt. Jeg er mild. Det vil ikke være forkert at stole på mig. Jeg er virkelig din mor, og min kærlighed til dig er fuldkommen. Jeg holder dig tæt ind til mit hjerte, hvis du tillader mig at gøre det. Dette er en spændende tid, og du er i stand til at gøre vældig meget godt. Jeg ønsker, at du vil blive fyldt med forundring over, hvad Jesus kan gøre med én sjæl. Se på jeres helgener, og du vil se, at med én sjæl kan Jesus få et helt rige af ondskab til at vælte. Du er vigtig. Himlen har brug for dig. Kom til din mor, og jeg vil hjælpe dig med at tjene.

JESU LØFTE TIL SINE LÆGAPOSTLE

12. maj 2005

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelsesmissionen. Du kan forsikre alle lægapostle om, at ligesom de tager sig af Mine anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede lægapostle og arbejde for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine kære.

JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆG-APOSTLAT

Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at opnå nåde til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi lade Jesus strømme gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi sammen med Maria, Vor velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds hellige engle og med de andre læg-apostle i verden.

RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE

Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores basale forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige øvelser og udfører dem så godt, som vi kan:

1. Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.
2. Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.
3. Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens Lysets Mysterier, og læser det månedlige budskab.

4. Skriftemål en gang om måneden.
5. Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og behandle andre med Hans tålmodighed og venlighed.
- 6.

APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE

At lytte med medfølelse

At lære om og undervise i Katekismen

At fremme enheden i Kirken

DAGLIGE BØNNER

TROSKABSLØFTE

Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og mit hjerte. Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand til, i størst mulig udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.

MORGEN-OFFERGAVE

O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerte giver jeg Dig denne dags bønner, arbejde, glæder og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens hellige Offer verden over, og som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner. Amen.

BØN FOR MIT KALD

Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab mod mit kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end måtte være, er vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i prøvelsens tid, og våg over min familie og dem, jeg elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der vender tilbage. Amen.

HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?

12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:

1.

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelsesmissionen. Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil

forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede læg-apostle og arbejde for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine kære.

DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE

Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang om måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab. En bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere hundrede i en kirke.

www.directionfourtimes.org