

BIND 7
HILSENER FRA HIMLEN

Oversætterens bemærkning:

Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på originalsproget, som er engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk præst eller teolog, som kan gennemlæse og godkende den danske version, tages der forbehold overfor eventuelle fejloversættelser hvad angår katolsk troslære og morallære.

INTRODUKTION

Kære læser

Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.

På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var en beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg arbejdede, og jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige messe, og gennem Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg påbegyndt en rejse hen imod enhed med Jesus.

Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret, og vi giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange oplevelser, der også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner*. Disse øjeblikke var vidunderlige, og ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på at kunne arbejde for Ham.

I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den velsignede Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra hinanden. Jeg hører dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg blevet klar over, at det var noget særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde et særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han ville sørge for at de blev trykt og udbredt.

Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham ifølge Hans kærlige vejledning.

* samtaler (o.a.)

Venlig hilsen

Anne, en læg-apostel

FØRSTE DEL:
HELGENER – UGE 1

5. juli 2004
Skt. Therese af Lisieux

I sin barmhjertige godhed har Jesu villet, at mange helgener i Himlen skal hjælpe sjælene på Jorden. Kære hellige sjæle, der venter vanskelige dage forude. Det er I selvfølgelig klar over, hvis Ånden er aktiv i jer. Jeres verden befinder sig i mørke, og den skal renses. Alt dette er blevet sagt før. Det,

som Vorherre nu ønsker nu er, at vi, jeres himmelske brødre og søstre, giver jer specifikke informationer og retningslinjer. Bed om at modtage dømmekraft, så vil I se, at der ikke er nogen anden vej end den, der leder til Himlen og til Jesus Kristus.

Mørkets tid nærmer sig. Verden har ikke omvendt sig, på trods af de anstrengelser, mange har gjort sig, både i Himlen og på Jorden. Sjæle klamrer sig oprørske til deres syndige vaner, og de frygter end ikke Guds retfærdighed. De har favnet det onde. Brødre og søstre, denne verden er ikke længere et passende sted for Guds børn. Den er hverken sikker, tryk eller befordrende for den helligheds skole, som hver enkelt sjæl må gå i, for at kvalificere sig til at komme i Himlen. Det kan små sjæle her i jeres verden ikke, fordi de bogstaveligt talt er omgivet af det modsatte af hellighed. Jeg ønsker ikke at fortælle jer om menneskehedens synder, for der var også synder på min tid. Jeg forstår, at synden eksisterer, og at der altid vil være nogle, der vælger fjenden. Det, jeg forsøger at udtrykke, er, at jeres verden er begyndt at sameksistere med synden i en sådan grad, at der ikke er mange, der protesterer længere. Børn af verden, I sover! Hvor er Guds krigere? Alt for få har påtaget sig Guds sag i den forgangne tid, men mange vil gøre det nu, i disse tider. Pris Gud sammen med mig, I Jordens sjæle, mens Han gør forberedelser til at forny jeres verden.

I den tid, der vil komme, og som vil være fuld af forvirring, vil rygterne svirre. Hellige sjæle vil blive fristet til at tvivle på autenticiteten af de steder, hvor der forekommer åbenbaringer, og hvor nåden uophørligt strømmer ud fra. Børn, I må forblive trofaste mod jeres kald. Jesus har været omhyggelig med, hvor Han har anbragt jer. Tjen Ham. I vil opleve, at I må kæmpe imod fristelser til at opgive jeres missioner. I vil opleve, at I bliver hånet. Verden vil gå endnu videre i retning af anti-Gud, og I vil skille jer endnu mere ud i det Gudløse landskab. Dette vil ikke være behageligt for jer, men I vil få al den hjælp og støtte fra Himlen, som I har brug for. Brødre og søstre, jeg, Therese, er blot en ud af talløse helgener, som har fået til opgave at hjælpe jer. I vil opdage, at vi altid er lige i nærheden, og at vi altid er villige til at vejlede og trøste jer. Vi vil bønfalde Ånden og opnå de mest sublime gaver af visdom og dømmekraft til jer. Mine kære med-tjenere, vi går ind i stormen, men ikke uden Jesus, som er vores ror. Guds børn bør ikke frygte for Guds indgriben. I kraft af min himmelske viden kan jeg forsikre jer om, at det eneste, der ville være at frygte for denne verden, ville være, hvis Gud besluttede sig for at overlade den til sig selv. Velkommen, brødre og søstre, til de himmelske soldaters hærskare, der kæmper for Kristus. I vil gøre jer fortjent til jeres plads i Himlen.

6. juli 2004

Skt. Therese af Lisieux

Brødre og søstre i verden, jeg bringer jer nyt fra Himlen. Al denne nåde er blevet opnået gennem årene, med henblik på denne tid. I må takke de sjæle, der er gået forud for jer, og hvis bønner bliver anvendt nu. Der er i sandhed et stort lager af nåde til brug for denne tid, så sørg for altid at bønfalde Himlen, i særdeleshed om omvendelser. Vores mål er enkelt. Vi ønsker at bringe så mange sjæle til Himlen som muligt. For at kunne gøre det, må vi bringe så mange mennesker som muligt til Jesus her på Jorden. Vi har brug for omvendelser. Vi har brug for, at sjæle vender sig bort fra synden og følger Evangeliet. Det er der intet nyt i, tænker I. Det har I ret i. Det nye med hensyn til den tid, vi nu arbejder i, er, at det er tvingende nødvendigt at vi skrider til handling. Vi har talt om forandringer. Vi har talt om, at Gudløsheden afslutningsvis vil vokse. Nu må vi tale om den egentlige overgang og om, hvordan I skal opføre jer. Hav fred i alle ting. Det er altid din første regel. Du er Jesu Kristi efterfølger, og det betyder, at din evighed sikret. Der er intet, der bør kunne forstyrre din fred. Det er meget vigtigt at de sjæle, der lever for verden, og som befinder sig godt i mørket, ser dit fredfyldte, tillidsfulde ansigt. Mindre end det vil ikke drage dem til Kristus, men bekræfte dem i, at der ikke er nogen grund til at følge Kristus. Dernæst må du være optaget af dine pligter i livet. Er du præst? Munk eller nonne? Far eller Mor? Lydig søn eller datter? Du må leve for det, der er din pligt. Udfør dit arbejde med glæde og ærlighed. I alle disse ting må du elske. Brødre og søstre, Kristi kærlighed må stråle ud fra jeres øjne. Men I har ikke Kristi kærlighed, medmindre

Han anbringer den i jer. Det kan Han ikke gøre, medmindre I giver Ham tiden til at gøre det, i stilhed og bøn. Så vores næste opgave har i virkeligheden to sider. Du må altid elske ligesom Jesus Kristus, og for at kunne gøre det, må du have planlagt tid til bøn, der også inkluderer tid tilbragt i stilhed. Du ved, at når du tilbringer tid i tilbedelse og kontemplation af den levende Kristus, er det nemmere for dig at være rolig og tillidsfuld i dagligdagen. Du finder det nemmere at gennemføre de jordiske opgaver, og kærligheden strømmer ubesværet ud fra dig, fordi Han har haft rigelig mulighed for at fylde din sjæl med guddommelig kærlighed. Jeg giver jer specifikke instruktioner, fordi I er nødt til at have en sund disciplin og en sund trospraksis, hvis I skal kunne bevare roen i tider med omvæltninger. Hvis I lever enkelt og har enkle vaner, vil I få færre vanskeligheder. Verden vil gå sin gang, men mine brødre og søstre vil simpelthen fortsætte med at følge Himlen på den smukke måde, som Therese beskriver. Ser I, små brødre og søstre, jeg har en særlig rolle at spille i denne tid. Jeg skal hjælpe jer med at komme igennem denne tid. I kan stole på mig. Mange sjæle vil bede om min hjælp, og de vil ikke blive skuffet. Himlen giver mig stor ære, fordi jeg var så lille på Jorden. I vil følge min vej, kære venner, og intet vil skræmme jer, for I vil forstå, at alle i Himlen våger over jer og hjælper jer.

Skt. Filomena

Sjælene må forstå, at Himlen og Jorden er forbundet med hinanden. Der er ingen adskillelse, undtagen når det gælder de jordiske sjæles evne til at erfare Himlen. Brødre og søstre, med-soldater for Kristus, vi er hos jer. Jesus er hos jer. Der er talløse engle hos jer. Alle i Himlen er i sandhed hos jer. Bed om mere tro, så vil I modtage mere tro. For at kunne nære tillid, og I har brug for tillid, må I forstå hvad det er, vi siger til jer. Betragt hver dag, enhver begivenhed og enhver oplevelse som noget, du oplever side om side med os. Vi er ved din side i alle ting. Hvorfor er dette så vigtigt? Vi ønsker, at dit syn på tingene skal være ligesom vores syn på tingene. Sjæle fravælger ofte helligheden, fordi de tror, de vil være nødt til at give afkald på alt for meget for at kunne blive store helgener. Forsøg ikke at blive en stor helgen. Forsøg at blive en lille helgen, for så vil du være stor, ligesom Therese. Stå simpelthen op om morgenen og udfør dine pligter, mens du har Jesus som dit mål. Hvis du forsøger at tjene stiltfærdigt i alle ting, vil du blive en helgen på trods af dig selv. Hvis der opstår noget stort, og du er i vanen med at tjene, vil du tjene ubesværet, uden at tænke så meget over det. Her er øvelse og disciplin vigtig. Brødre og søstre, I vil komme til at opleve en tid med forandringer, men det er I blevet forberedt på, hvis I følger Jesus. Hvis I ikke følger Ham, bør I begynde at gøre det, og så vil Jesus forberede jer. Tro mig, Philomena, når jeg fortæller jer, at jeres sjæle vil blive beskyttet. Vær ikke bange for kropslige lidelser og afsavn, for disse ting går over igen. Vær i vanen med at nægte din krop en lille smule hver dag. Igen er der tale om en øvelse. Når du nægter dig selv noget, måske ved at faste, så har du ikke sagt, "Jeg vil aldrig spise igen". Du har sagt, "Jeg vil ikke spise nu. Jeg vil spise senere." Det er det samme. Hvis du er i en situation, hvor din krop bliver nægtet et eller andet, så sig simpelthen til dig selv, at det bliver nægtet dig lige nu, men ikke for evigt. Du vil bede og takke Gud, uanset omstændighederne, og sjæle vil blive frelst i stort antal på grund af disse bønner. Den største nåde vil være tilgængelig, så jeg frygter ikke for jer, for når I oplever disse tider, vil I få nøjagtig den nåde, I har brug for. Jesus er så god, og Han elsker os så højt! Fokuser på dette, mine kære venner, så vil I ikke nære unødigt frygt. Vi vil komme og forsyne jer med himmelsk rådgivning, for vi har også oplevet jeres vanskeligheder. Hvis du vandrer sammen med Jesus Kristus, har du al den kraft, du behøver, tro mig. Han vil beskytte dig, og vi, Hans helgener, har den største sympati for og kærlighed til jer. Vi er virkelig en familie, der arbejder sammen. Vi arbejder sammen på at redde sjæle fra mørket, så de kan tilbringe evigheden med at prise vores søde Jesus.

8. juli 2004

Skt. Filomena

Kære brødre og søstre, I skal være glade i denne tid. Når som helst I er fristet til at fortvivle, må I tænke på Himlen og på, hvordan Jesus, ved at tillade at denne renselse finder sted, får Jorden til at

blive ligesom Himlen. Jesus gør krav på Jorden og tager den tilbage. Det er en vidunderlig ting, som vil sikre, at jeres børnebørn ikke vil være nødt til at kæmpe med det syndens mørke, der omgiver jeres børn. Det vil glæde Jesus, hvis du er taknemmelig mod Ham, uanset omstændighederne. En helgen opfører sig på denne måde og oplever, at hun er glad, uanset hvor mange trængsler og hvor megen modgang, hun møder. Kære venner af Himlen, fjenden vil ikke sejre. Det ved I, fordi I har fået det at vide. Ved afslutningen af denne tid vil Jesus vende tilbage, og Jorden vil blive smuk igen. Før det sker, vil der være en tid, hvor det vil se ud som om fjenden har taget kontrollen over verden. Syndens mørke vil herske, og vores elskede Kirke vil lide endnu mere. Mange steder i verden vil Kristi efterfølgere stå overfor alvorlige og konstante angreb på grund af deres tro. De vil holde ud og være det smukkeste eksempel for andre. Dette vil drage mange, mange andre tilbage til troen, så I kan nok se, at fjendens strategi vil give bagslag. Jo mere Guds fjender forfølger Hans børn, desto flere børn vil der være, der vælger Gud og forbliver trofaste. Sådan har det desværre altid været. Guds børn burde også tjene Ham trofast i gode tider, men det er der mange, der ikke gør. Mange bliver verdslige, når tiderne er gode. Vær modige. Jeres mod vil komme fra Himlen og inspirere mange. Vi lærer jer, hvordan I skal forberede jer, og de, der tager imod vores råd, vil opdage at de er rolige og i stand til at lede andre. Himlen vil opfordre mange til at lede, for under de værste trængsler vil hellige sjæle være afskåret fra hinanden. Ledere vil dukke op alle vegne for at hjælpe hellige sjæle med at være standhaftige. Hvor er de tider smukke, når man ser dem fra vores perspektiv. Mine kære venner, læs om vores liv. Mange helgener i Himlen oplevede de største forfølgelser på Jorden. Vi stolede aldrig på os selv, og det gjorde os uovervindelige. Det vil I også blive. Jorden vil skælve i disse tider, og Himlens svar vil være åbenlyse for alle og give de trofaste meget håb. Fjendens handlinger vil blive mødt med Himlens gengældelse. Dette vil overbevise mange om, at Gud forbereder sig til at vende tilbage, og vil også bringe mange tilbage til Gud. Så I kan nok se, at fjenden ikke kan vinde, og at Gud vil vende alt til det gode. Det er vigtigt, at I kender til de begivenheder, der vil komme, så I kan være fortrøstningsfulde og forberedte. Mine venner, jeres verden sover i denne tid, og mange tvivler på Guds tilstedeværelse i verden. Jeg vil råde jer alle til at fortsætte med at være årvågne. Det vil I blive glade for, at I var.

Juli 2004

Skt. Antonius af Padua

Mine kære venner i verden, alt er godt i Himlen, hvor I i sidste ende vil komme til at bo. Alt er stille og roligt, og nåden flyder frit fra den ene sjæl til den anden, efter at have haft sit udspring i Guddommen. Vi er i sandhed fredfyldte. Når det er sagt, så er vi også årvågne, fordi vi, ligesom I, venter på de omfattende forandringer, der vil ændre måden at leve på i jeres verden. Vi er glade for jer, kære sjæle, fordi den verden, I har oplevet, er så ulykkelig. I er ikke engang klar over, hvor vanskeligt det er for jer, fordi I ikke er i stand til at sammenligne med vores himmelske indsigt. Nogle af de ældre sjæle vil måske kunne huske, at jeres verden ikke altid har været fyldt med så meget mørke og forvirring, men for den nuværende generation mangler der kendskab til godheden. Mange unge i verden har aldrig oplevet godhed og fred, fordi der ikke er nogen sjæle i nærheden af dem, der følger Kristus. Kan I forestille jer, hvordan vi har det med det? Hvis der ikke var forandringer undervejs, ville vi føle os hjælpeløse. Men der er forandringer undervejs, så vi føler os oplivede og optimistiske. Vi er alle engagerede i at arbejde sammen med jer, for at få nogle forandringer på banen, om man så må sige, og med det mener jeg sjæle. Måske føler du, at du ikke har kontrol over noget, fordi du ikke har valgt denne tid, og fordi du heller ikke vælger at tage del i de begivenheder, der vil indvarsle den nye tid. Det er sandt, men jeg beder dig om at se det fra mit perspektiv. Jeg er en, som inderligt elskede Jesus og tjente Ham så godt, som jeg kunne. Når jeg ser de muligheder, I har for at tjene Kongeriget, er jeg virkelig misundelig på den gode måde. Hvis man er en stor kunstner, og man ser en anden stor kunstners arbejde, kan man måske sige, "Jeg ville gøre det på en anden måde." Ens syn på det ville være et andet. Samtidig ville man beundre og respektere det arbejde, som ens kollega havde udført. Det er sådan, vi har det. Vi har den største respekt og beundring for den måde, I håndterer disse tider. Vi står altid klar med rådgivning og opmuntring. Forstår I? Vi er som soldater, der har stået overfor de samme fjender og fjendtlige

strategier. Når I går i stå, må I bede os om hjælp, i forståelse for at vi ser det oppefra, om man så må sige, og derfor bedre er i stand til at se, hvad der venter jer forude. På den måde kan vi hjælpe jer med at undvige eventuelle farer og fælder. Jeg er Antonius. Jeg elsker jer inderligt og betragter jer som mine nære venner. Jeg ønsker kun at hjælpe jer, og jeg fortsætter med at takke Jesus for at lade mig kommunikere med jer alle på Jorden. Jeg er din ven. Tal til mig. Lad mig hjælpe dig. Der er mange af os, og hvis du har venner i Himlen, må du bede dem om hjælp nu, for deres forbønner har fået forøget kraft i denne tid. Vi vil alle samarbejde om at få jer igennem denne forandringens tid, og Jorden vil blive bemærkelsesværdigt smuk bagefter. Det eneste, du behøver at bekymre dig om, er at tjene hver dag. Alt andet vil Himlen tage sig af. Bliv aldrig mismodig, for det er der virkelig ingen grund til at være.

10. juli 2004
Skt. Antonius af Padua

Mine brødre og søstre af verden har fået mange ting at vide. Vi har talt om forandringer og mørke. Vi har talt om forfølgelser. Vi har talt om kærlighed og fred og bøn. I dag ønsker jeg at tale om døden. Rigtig mange sjæle på Jorden er bange for døden. Kæreste sjæle, som er bestemt til at komme i Himlen, I bør ikke være bange for døden. Det er kun gennem jeres krops død, at jeres sjæl virkelig kan blive vakt til live. Dette er noget, som I kan se frem til med glæde, ikke med frygt. Tænk på et barn i livmoderen. Ville det være rigtigt af barnet at blive i livmoderen, fordi han var bange for livet? I morer jer over den tanke, og dog er det nøjagtig det samme med jeres frygt for døden. Han ville måske være bange for livet, fordi det vil være en forandring for ham, og I er bange for døden, fordi den vil være en forandring for jer. Men ligesom I ville fortælle spædbarnet, at livet er vidunderligt, vil jeg fortælle jer, at Himlen er vidunderlig, og dagen for jeres død er i virkeligheden dagen for jeres fødsel, fordi jeres sjæle da bliver født ind i evigheden. Dette er en god ting. Det er en glædelig ting for alle, der har fulgt Kristus. Al din tro, alle dine ofre og alle dine pligtopfyldende handlinger vil blive retfærdiggjort og belønnet. Vær ikke bange for døden, for det vil få dig til at klamre dig til livet på en sådan måde, at du ikke vil kunne leve frit. Du bør tænke over det udsagn, hvis du synes, det er vanskeligt at få greb om. Det er vigtigt. Jeg ønsker at hjælpe dig med at blive fri for din frygt, så vil du ikke nok kalde på mig, hvis du er bange for døden. Frygten vil hæmme din åndelighed, så vi må den må vi udslette. Børn, der vil komme en tid, hvor I vil se mennesker dø i stort antal. Nogle samfund, dem, der har oplevet hungersnød eller krig, har oplevet det. For kristne ændrer denne oplevelse på, hvordan man lever. Det er en god ting. Alle dem, der oplever tragiske begivenheder som disse, vil indse at de er dødelige, mens de er på Jorden, og at de kunne blive taget herfra på et hvilket som helst tidspunkt. Men den sande kristne vil da føle sig tilskyndet til at tjene, for hvad er der ellers af værdi, når man pludselig og uventet kan blive kaldt til Himlen? Det giver ingen mening at samle sig jordiske skatte, hvis man måske skal forlade dem inden længe. Mennesker, der bor i områder, hvor der er overflod, burde også forstå dette, men det gør de ikke. Der ser man mennesker have en falsk fornemmelse af, at de har kontrol over deres skæbne. Dette skaber et miljø, hvor sjælene lever for verden. Fordi de har så travlt, tænker de ikke rigtig over, hvor stor virkeligheden er, sammenlignet med den lillebitte cirkel, de lever i. Det vil de gøre, mine venner, når deres livs-cirkel bliver gennembrudt af trængsler og død. Det er ikke noget, jeg siger med glæde, tro mig. Jeg siger det med stor alvor. Men alligevel er det allsammen godt, fordi det vil få sjælene til at tænke på Gud og Himlen igen, og på at tjene Gud i løbet af livet. Det er det, der er behov for, og det er det, der vil ske. Vi vil fryde os, du og jeg, mens Gud indvarsler disse forandringer. Lev helligt, bed og vær stille så ofte som muligt. På den måde kan vi hjælpe Jesus med at fylde dig med fred.

ANDEN DEL:
HELGENER – UGE 2

12. juli 2004
Skt. Gertrud den Store

Kære brødre og søstre, hvor er det bravt af jer at læse disse ord med tro. Nu er det nødvendigt, at I anstrenger jer for at løsrive jer. Prøv at koncentrere jer om de himmelske tanker og de himmelske målsætninger, selv mens I forbliver i verden. På den måde vil I løsrive jer mere effektivt fra verden, og I vil se frugterne af disse ord i jeres sjæle. Ord er bare ord, som I godt er klar over, indtil de begynder at påvirke opførsel og vaner, og sjæle selvfølgelig. Hvis I stille og roligt indtager disse ord, vil de slå rod i jeres sjæle, og alle slags smukke og eksotiske blomster vil begynde at blive dannet. Nåden er der, mine venner. Himlen har bare brug for en villig ånd, der vil tillade sig selv at blive stille, så nåden kan slå rod. Lad ikke denne nåde gå til spilde. Sommetider tager sjælene nåden og beundrer dens skønhed. De bedømmer denne himmelske gaves værdi korrekt. Men én ting er at beundre det arbejde, der ligger i at fremstille et smukt slumretæppe eller sengetæppe; det er en helt anden ting at indhylle sig i det og lade det varme dig, hvilket er tæppets sande funktion. Den sande funktion, som disse ord og den nåde, der følger med, har, er at skabe vækst. Vi ønsker at gøre det nemmere for jer at forandre jeres sjæle. Jeres sjæle må anstrenge sig til det yderste nu, og for at kunne gøre det, må I minimere den opmærksomhed, I giver verden, og maksimere den opmærksomhed, I giver jeres tro. Jesus er hos dig og venter på at få din opmærksomhed, så Han kan tage din hånd og påbegynde en vandring i enhed med dig. Tøv ikke med at give Ham den, for hvis du gør det, begrænser du Ham. Giv Ham alt. Spørg Ham dagen igennem, hvad du kan gøre for Ham. Gør dette uden frygt, og vær klar over, at hvis Han giver dig noget, du skal gøre, vil Han også give dig al den nåde, der er nødvendig for at kunne gøre det. I behøver ikke være bange for noget, I små sjæle. Jeg nærer den største kærlighed til jer, og har den største forståelse for jer, og det har vi alle. Vi gentager det, så I vil blive mindet om det og huske at kalde på os i de øjeblikke, hvor I har det vanskeligt eller er bange. Mange ting kan skabe frygt, men det er sædvanligvis sådan, at hvis man er forbundet med Jesus, er det nemt at håndtere sin frygt. I vil være klar over hvornår I forsømmer jeres bønner, mine venner, for så vil frygten begynde at snige sig tilbage i jeres sind. Når jeg mærkede frygten, begyndte jeg at prise Gud. På den måde forvandlede jeg frygten til bøn, og jeg øvede mig i at lade Jesus udslette min frygt. Og det gjorde Han altid. Endnu en gang siger jeg, at du bør bede om nåden, for nåden er der. Du bør ikke føle at du ikke kan opleve Jesu glæde, fordi du er bange. Hvis du gør det, betyder det at noget er galt, og det er meget sandsynligt, at du simpelthen bør bede mere. Vi taler et sprog, der er nemt at forstå, fordi Himlen aldrig ønsker at skabe forvirring. Forvirring kommer ikke fra Himlen, så du forstår nok, at den kommer fra Himlens fjende. Ligesom frygten er forvirring et symptom på fjendens tilstedeværelse. Vær forberedt på at skulle kæmpe med disse små kors fra tid til anden, så vil du ikke blive urolig eller give det for meget opmærksomhed. Når du synes, at forvirringens eller frygtens kors bliver tungt eller mærkbart, så søg tilflugt i dine pligter og indhyld dig i bønnen. Vi har alle båret disse kors, mine venner. Vi forstår, og vi vil hjælpe jer. Hvis du lider under disse ting betyder det ikke, at du ikke tjener Kristus godt, tværtimod. Det ville være dejligt altid at kunne leve i en salig fred, men hvis du er en Kristi efterfølger, vil det ikke være det, du oplever, tro mig. Jeg siger dette uden bekymring, for vi i Himlen er fuld af glæde over den smukke og modige måde, vi accepterede vores kors på. Det er som at løbe om kap med sig selv og vinde. Vi ser tilbage på det og siger, ”Den frygt kunne have distraheret mig, så jeg ikke ville kunne tjene Kristus, men jeg bevarede blikket på Kristus, og lod den ikke gøre det. Det var godt for mig.” Sådan vil du også sige, og også du vil være fuld af glæde over det, du udretter.

13. juli 2004
Skt. Gertrud den Store

Kære brødre og søstre, samtidig med at I øver jer i løsrivelsen, bør I også øve jer i ydmygheden. I har ordene fra Himlen, men hvad vil I gøre med disse ord? Vil du forstå, at Gud kalder dig til at være en apostel? For det er sådan, det er. Har du besvaret kaldet? I vil være de første i Himlen, mine venner, men I må tillade jer selv at være de sidste på Jorden. I har modtaget en prægtig åndelig føde

sammen med en stor mængde åndelig nåde. I vil ikke ønske at lade denne nåde gå til spille, ved at fortsætte med at marchere i fjendens takt. Træd ud af den gruppe, der følger verden, og følg os, jeres himmelske venner. Vi er ydmyge, fordi vi sammenligner os med Kristus. Sammenlign dig med Ham, så vil du også føle dig ydmyg. Når du er ydmyg, kan Han gøre dig stor. Det vil ikke være svært at forstå, hvis du er løsrevet fra verden. Himlen er meget anderledes. Hvis du vender den verdslige tænkemåde på hovedet, vil du ofte opleve, at du tænker på den himmelske måde. Jeg elsker dig meget højt. Det gør vi alle. Ja, jeg ønsker, at du skal klare dig godt for Jesu skyld, men også for din egen skyld. Min største glæde i Himlen kommer af den vished, at jeg tjente Jesus så godt, som jeg kunne, mens jeg var på Jorden, set i lyset af alle mine fejl. Sid i stilhed og tænk over, hvad Han ønsker af dig, og gør det så. Udsæt det ikke ved at sige, at du vil tjene senere, for Han beder dig om at tjene nu. Der er megen nåde i denne tid, men det er i høj grad stilhed før storm. Stormen vil komme, mine venner. Det kan I være sikre på. Jesus er, i sin store barmhjertighed, klar til at handle. Det er vi i Himlen også. Man kan sige, at vi alle står på spring. Jeg ved, at mange af jer fornemmer dette, og I har ret. Bliv ikke magelig eller selvtilfreds, men bliv heller ikke bange. Hvorfor skulle du være det? Du risikerer at dø hver eneste dag, du står op fra din søvn. Det, der ville være værre for dig end at dø i dag, ville være ikke at tjene Jesus, når du er stået op. Det er sådan, vi ser på det, og når du kommer til Himlen, vil du se det på samme måde. Tjen i denne rolige tid. Udbred vores ord. Giv opmuntring til de sjæle, der søger sandheden. Bring sandheden til de sjæle, der er nedslåede i verden, og som ikke ved, hvordan de skal søge sandheden. Overgiv jer i Kristi hænder, og lad intet forhindre jer i at tjene Ham. Jeg lagde ud med at tale om ydmyghed. Disse to begreber er forbundet på denne måde: Du er en udvalgt apostel, men du må være en ydmyg udvalgt apostel, så du ikke støder andre fra dig. Hvis du hver dag tilbringer tid sammen med Kristus, vil du bevare din ydmyghed. Mange omvender sig til Kristus, og føler så, at de er højt hævet over resten af menneskeheden. De tror, de har opnået helgenstatus, blot fordi de har ændret retning. Jeg kan forsikre jer om, I små tjenere, at det er ved at bestige bjerget, I opnår helgenværdighed. Jo højere I stiger op, desto mere ydmyge vil I blive. Føl dig aldrig nogensinde højt hævet over andre. Det er ikke på den måde, du skaffer Kristus venner. Derimod bekræfter du fjendens propaganda, der fortæller, at kristne føler sig højt hævet over andre. Det gør de sande kristne selvfølgelig ikke. Du vil få disse ting at vide gennem din Ånd, men jeg, Gertrud, advarer dig på forhånd om en fælde, som du kunne falde i. Øv dig i at være ydmyg. Slaget bliver vundet i din sjæls stilhed, min kæreste ven. Husk at bruge os til at hjælpe dig.

14. juli 2004

Skt. Damien de Veuster

Hilsener til mine brødre og søstre på Jorden. Jeg har så meget at fortælle jer. Jeg iagttager jeres vanskeligheder og forstår jeres kampe. Men I vandrer med Jesus, og hvis I bliver ved med at være bevidst om Hans nærvær, vil I føle jer stærkere og mere fortrøstningsfulde. Mange af jeres kampe kan blive mindre ved konstant at udvise hellig ligegyldighed. Jesus og alle Hans mange hjælpere har brug for, at I er Hans hænder, Hans hjerte og Hans repræsentanter. Han kan ret nemt få arbejdet gjort gennem jer. Du er en del af arbejdet, men ikke hele arbejdet. Lad mig sige det endnu mere tydeligt. Hvis du forbliver lille og forstår, at uden Guds hjælp er du magtesløs, kan Han gøre de største ting gennem dig. Når mennesket puster sig op og tror, at det er ham selv, der udretter disse ting, begynder vanskelighederne at dukke op. Egoet er en vanskelig ven og en rædselsfuld hersker. Hold dit ego i meget kort snor, og vær klar over, at din fortjeneste ligger i lydigheden mod Kristus. Tag ikke æren for det, Kristus gør gennem dig. Han kan ikke betro dig store opgaver, hvis dit ego svulmer op over hvert eneste gode resultat, du opnår. Pris Gud, når dit arbejde lykkes. Pris Gud, når dit arbejde mislykkes. Pris Gud, når solen skinner. Pris Gud, når regnen falder. Forstår du, hvad jeg mener? Du tjener Ham, og Han vil gøre store ting gennem dig. Disse store ting har intet at gøre med dig, bortset fra at du har tilladt Himlen at bruge dig som et redskab. Din fortjeneste i Himlen vil ikke afhænge af storheden i dine opgaver eller storheden i det, Jesus udretter gennem dig. Din fortjeneste vil afspejle det arbejde, du udførte i din sjæl, den kontrol, du havde over dit ego, finpudsningen af dyderne, selvfornægtelsen og den kærlighed, som du tillod at strømme gennem dig

til andre sjæle. Jeg forsøger at forberede jer, fordi I snart skal se store ting ske, brødre og søstre, og jeg ønsker ikke, at I skal svulme op af stolthed og forfængelighed. Det vil I undgå, hvis I fortsætter med at bede og tilbringe tid sammen med Jesus. Der er en grund til, at vi fortæller jer dette. Risikoen er til stede, men I vil overvinde disse fristelser. Når en sjæl følger Kristus i denne tid, og sjælen er engageret i den nådes-mission, som Kristus påbegynder, vil den sjæl være et redskab til udbredelse af megen nåde. Jeg ønsker ikke, at mine brødre og søstre falder i den fælde at tage æren for det, som Frelseren gør. Det vil standse nådens gennemstrømning. I vil komme til at se mange undere, mine venner. I bør forholde jer roligt og tage imod alt i en hellig og ydmyg ånd. I disse tider er der brug for ekstraordinære handlinger fra Himlens side. Der er megen omvendelseskraft knyttet til disse ord, så sørg for at udbrede dem så godt, som du formår, mens du følger Hans ledelse og vejledning. Tøv ikke med at kalde på os, dine himmelske kammerater, så vi kan hjælpe dig på et hvilket som helst område i denne mission, eller på et hvilket som helst område i dit åndelige arbejde. Mine sidste vejledende ord i dag er disse: Stå op hver morgen og arbejd på din sjæl. Det skal altid være din første prioritet. Tilbring tid i bøn. Vær en nær ven for Jesus Kristus, ikke kun i tjenesten for Ham, men også i det åndelige fællesskab med Ham. Så vil du være sikker på, at arbejdet er Hans, ikke dit. Hvis du bliver klar over, at du ikke beder nok, vil du begynde at se symptomer på det. Du vil tage tingene personligt. Du vil blive skræmt, ængstelig, og du vil miste følelsen af tryghed. Disse ting er symptomer på, at du har brug for at tilbringe mere tid i bøn. Dette vil være en fristelse for jer, disse tiders apostle, og det er derfor, vi, jeres himmelske venner, advarer jer. Vær altid opmærksom på den hær af helgener, der marcherer ved siden af jer.

15. juli 2004

Skt. Damen de Veuster

Mine brødre og søstre, I tjener Jesus, og det burde give jer den største glæde. Der er intet vigtigere end at sige ja til Ham hver dag, og påbegynde dagen opfyldt af tro. I er end ikke klar over, på hvor mange måder Han bruger jer i løbet af dagen. Det er som det skal være, når man er en tjener. Jeg opdagede, at min største styrke lå i at leve i nuet. Fordi jeg ikke bekymrede mig om fremtiden, gik jeg aldrig i panik. Det var nok for mig at tjene Kristus i det øjeblik, i hver eneste stakkels lille sjæl, Han anbragte på min vej. Jo mere man tjener, desto større glæde er der i tjenesten. Det er der nogle af jer, der allerede har opdaget. Man bliver en bedre bjergbestiger, når man har bestegit bjerge, og så bliver vejen til Himlen simpelthen bare dagens arbejde, uanset hvilke vanskeligheder, der opstår. Sikke smukke tjenere, Jesus sætter sin lid til i dag. Meget snart vil der være en hær af tjenere, som I kan samarbejde med, for Jesus kalder mange og sender megen nåde, for at sjælene kan være i stand til at høre Hans kalden. Mange vil tjene i løbet af denne tid, og sjæle vil blive frelst. Jeg beder dig, min ven, lad Jesus få førsteprioriteten hvert eneste øjeblik. Tiden indbyder ikke til at engagere sig halvhjertet. Tiden indbyder til at dø bort fra sig selv og leve fuldstændig for Jesus. Hvis du overhovedet påbegynder denne rejse, vil du opdage, hvad Han kan gøre gennem dig, hvis du er villig til at lade Ham arbejde. Med dit ego under streng kontrol, vil du kunne forundres over Jesu godhed og den forberedelse, Han har givet dig, uden at du har været klar over det. Brug alle dine evner og al din styrke, og tjen Kongeriget. Vi vil alle hjælpe dig, som vi bliver ved med at minde dig om. Du vil påkalde vores hjælp, og vi vil gerne have, at du får den vane at gøre det hurtigt, så det vil være helt naturligt for dig, når vanskelighederne opstår. Brødre og søstre, det er sandt, at mørkets tid er ovre, men fjenden er ikke færdig endnu. Han samler sig sjæle i sin tjeneste, som skal forfølge Marias børn. Han forsøger at udlette Gud fra Guds verden. Det er den proces, I er vidner til, bortset fra at I nu ser sjæle tage kampen op. Himlens børn vågner op og ryster den sløvhed af sig, der havde overmandet dem. Så nu begynder kampene for alvor. Sådan må det være. Himlen er rede. I er rede. Gud vil få sin verden tilbage, og Hans børn vil være i sikkerhed igen, men det vil ikke ske uden kamp, og det er det, vi forbereder jer på gennem disse ord. Børn af Gud, det vil blive tydeligt, at sjælene vælger side, fordi fjendens efterfølgere vil forfølge Guds efterfølgere, og de vil finde glæde i at gøre det. Det har aldrig været Guds metode at hævne for hævnens skyld, eller at tillade sine børn at gøre det. Der vil være brug for, at I svarer igen med kærlighed. Der er en hel del læsere, der stopper op, kan jeg se. Jeg ved, at dette er svært. Jeg havde min andel af fjender på

Jorden, og det var vanskeligt for mig, især når jeg blev straffet for at gøre noget godt i en tid, hvor kun få var villige til at hjælpe mig. Deres reaktion var at bagtale mig. Jeg fortæller jer dette, så I ved, at jeg forstår hvad det er, jeg siger til jer, og jeg forstår, at det vil være en stor kristen udfordring. Men vi, helgenerne, levede for disse udfordringer, og det må I også gøre. Vær ikke bange for, at du ikke vil tjene. Du vil begå fejl, ligesom jeg gjorde, men i det store og hele vil Jesus have succes med at bruge dig til at fremme sin vilje. Elsk din fjende. Det er budskabet, og det har altid været Hans budskab. Jeg vil hjælpe dig.

16. juli 2004
Apostelen Mattæus

Jeg sender mine hilsener til mine brødre og søstre på Jorden. Jeg er glad for at kunne tale til jer, og ser frem til at hilse på jer her i Himlen, når jeres tid på Jorden er ovre. Hvor går tiden dog hurtigt, kære venner. Vær ikke bekymrede over lidelsen, for den er virkelig kun kortvarig, også selvom den varer et helt liv. Jeg er kommet for at gøre min del af arbejdet med at oplyse jer. I får denne ekstra hjælp, fordi I har fået nogle ekstra udfordringer ved at leve i en tid, hvor der er så mange trængsler og genvordigheder. Der er også en stor glæde til rådighed, som I udmærket er klar over, og de sande efterfølgere vil finde styrke i disse tider. Jo mindre I er, og jo mere ydmyge I bliver, desto større er den strøm af nåde, der kan strømme gennem jer og ud i verden. Jesus er taknemmelig mod jer. Det ved I. Kald så mange tjenere ind i flokken, som I kan. Vær ikke bange for at fortælle sjælene, at Jesus har brug for deres hjælp. I må opmuntre andre til at tage deres kors op og følge Jesus, for flere arbejdere vil fuldføre opgaverne hurtigere og nemmere. Disse råd er alle indlysende. Nu ønsker jeg at tale med jer om noget, der er knap så indlysende. Brødre og søstre, og må jeg sige kære venner, der vil komme en tid, hvor valget mellem Jesus og verden vil koste jer noget. I løbet af den tid vil mange familier blive splittet, fordi mange sjæle vil sige "Ja, jeg vil tjene, men ikke indtil døden, og ikke på bekostning af min bekvemmelighed og mit velbefindende." Men for dit vedkommende... hvad beder Han dig om? Beder Han dig om at tjene en lille smule? Ønsker Han at eje en del af dig og overlade resten til verden? Stoppede Jesus brat op ved foden af Golgata, og sagde, "Jeg ønsker at elske disse sjæle, ja, men ikke indtil døden"? Nej, mine venner, Jesus besteg Golgata og færdiggjorde det arbejde, som genløsningen var. Det kostede Ham noget. Det kostede Ham alt. Men Han holdt ud. Så hvad tror du, Han beder dig om?

Du må give fuldt ud. Du må træffe beslutningen nu, og aldrig ændre kurs, uanset hvad det vil koste dig. Der vil komme en tid, hvor familier vil blive splittet. Dette vil sandt nok forårsage smerte for dig, min ven. Men du vil ikke ændre kurs. Du er ikke kaldet til at ændre kurs. Som en apostel af disse dage er du udvalgt til at fuldføre den mission, som vores store Gud har betroet dig. Du har måske fået et glimt af din mission, og du er måske på rette vej, men der venter stadigvæk mange ting forude. Jeg er Mattæus. Jeg elsker dig inderligt, og jeg lykønsker dig med din tjeneste for denne Alle Tings Gud. Du må forstå, at når splittelsen kommer, vil du blive opfyldt af nåde, og du, som har besluttet dig for Kristus, vil overhovedet ikke have nogen beslutninger at træffe. Du vil bestige Golgata sammen med Ham og slutte dig til os som Frelserens loyale venner. Hav fred i alt dette. Gud vil høre jeres bønner for jeres familier. Vi fortæller jer disse ting, så I kan favne jeres mission med den nødvendige alvor. Vi vil ikke svigte jer i de vanskelige tider. I vil have disse sande ord, som nåden i sandhed vil strømme uhindret ud fra. I vil også have selskab af os, gennem mange profeter. Og I vil have glæden i de dage, kære venner. I vil have glæden.

17. juli 2004
Apostelen Mattæus

Brødre og søstre, jeg er kommet med opmuntrende ord til jer. Ordene og tankerne i disse budskaber er eksempler på den store barmhjertighed, som vores Gud i Himlen udviser. Du vil være så taknemmelig over at have tjent, når du bliver kaldt hjem. Ingen fortrydelse er så stor som den, du vil

opleve, hvis du siger nej til Jesus i denne tid. Vi kender Jesus, både som menneske og som Gud. Han er fuldstændig kærlighed. Han er fuldstændig godhed. Han er fuldstændig opmuntrende og opløftende. Jesus efterlader dig aldrig trist til mode, med mindre du går din vej uden at ville tjene Ham. Tilbring altid tid sammen med Ham, for det vil altid få dig til at føle dig forfrisket og beslutsom. Jeg modtog alt mit mod fra Jesus Kristus personligt, uanset om jeg var i Hans nærvær eller ej. Jeg følte mig virkelig forenet med Ham, fordi jeg tillod Ham at være forenet med mig. Det kan du også gøre. Det er en af de muligheder, du har, specielt i disse dage. Jesus ønsker at arbejde gennem dig. For at kunne gøre det, må Han være sammen med dig. Kunne du tænke dig at vandre med Kristus, og konstant være forenet med Ham og være i Hans nærvær? Det kan du. Du skal blot træffe beslutningen og bede Ham om at være hos dig. Og så, når du har gjort det, må du ikke ignorere Ham eller behandle Ham med en sådan nonchalance, at du glemmer Ham. Han er din tætteste ven. Han er din altid nærværende rådgiver. Tænk på dine nuværende problemer. Hvad siger Jesus om disse problemer? Hvad er Hans mening? Hvad ønsker Han, at du gør med disse kampe eller konflikter? Hvis du ikke kender svaret, gør du ikke tingene rigtigt. Tilbring tid i stilhed sammen med Ham og spørg Ham. Sådan levede jeg. Dagen igennem sagde jeg, ”Jesus, hvad ønsker Du, at jeg skal gøre? Jesus, hvordan vil Du håndtere dette?” Han vil svare dig, og du vil opfylde Hans målsætning for, hvordan du skal opføre dig som en anden Kristus i verden. Brødre og søstre, vi ønsker ikke at kede jer ved at gentage lektionerne. Men fordi vi også har erfaringer med menneskeheden, er vi klar over, at I ofte er nødt til at lære den samme lektie igen og igen. Gentagelse og øvelse fører til perfektion. Det ved vi. Vi lærte det på den gammeldags måde, som var at gøre de samme fejl og lære disse vigtige lektioner igen og igen. Jesus er hos dig. Jesus vil aldrig forlade dig. Vær ikke bange, og træf ingen beslutninger uden at rådføre dig med Ham. Hvis du er frygtsom, er det fordi du gør noget forkert. Hvis du panikker, er det fordi du gør noget forkert. Hvis du føler modvilje mod de fleste af dine brødre og søstre, er det fordi du gør noget forkert. Og hvis du føler, at du er bedre end de fleste af dine med-apostle, er du i vanskeligheder. Jeg laver sjov med det, så tag det ikke alt for alvorligt. Jeg taler om ting, der er så alvorstunge, at jeg føler, jeg er nødt til at gøre dig lettere om hjertet. I alt dette bør du føle en form for befrielse, for når Jesus viser vejen i dit liv, er du befriet. Kan du forestille dig byrden ved at skulle gøre det hele selv? Forestil dig frygten for at begå fejltagelser, hvis du igen tager ansvaret for det hele. Ja, når man begynder at vandre med Kristus, ville det i sandhed være meget traumatisk at bryde ud af det og være på egen hånd igen. Verden ville igen blive det frygtindgydende sted, som den er for ikke-troende. Jeg elsker jer så inderligt, mine venner. Det gør vi alle. Vi er så ivrige efter at hjælpe jer. Vi kan give jer den mest vidunderlige rådgivning. Tal ofte til os, så vil vi altid finde måder at hjælpe jer på og opnå smukke nådegaver for jer fra vores Gud. Fred være med jer, med-apostle. I er i det bedste selskab.

TREDJE DEL: HELGENER – UGE 3

19. juli 2004
Skt. Kristoffer (en ukendt helgen)

Jeg sender dybtføjte hilsener til alle mine brødre og søstre på Jorden. Jeg beder for, at I ofte vil takke Gud for al denne smukke nåde. Sjæle, der favner disse ord, forstår, hvor stor den gave er, som verden får gennem disse små, ydmyge bøger. Vi i Himlen takker Ham konstant, samtidig med at vi beder om endnu større og mere talrige gaver af nåde til jer. Jordiske sjæle, vi forstår, hvor vanskeligt det kan være at tjene støt og roligt, mens man befinder sig i en krop, der til stadighed kræver noget af én. Øv dig i at disciplinere kroppen. Sig nej til din krop fra tid til anden, så din krop forstår, at det er din sjæl, der bestemmer. Hvis det er din krop, der bestemmer, vil din sjæl ikke blive æret så meget, som den burde. For at din sjæl skal kunne ånde, vokse og blomstre, må din krop være disciplineret. Faste er en god måde at lade din krop forstå, at det ikke er den, der bestemmer. Når du faster, nægter du kroppen noget, og nærer i stedet din sjæl. Din sjæl vokser sig stærk og tryk

i disse perioder. Fjenden bliver svag og ineffektiv i dit liv, hvis du faster. Må jeg bede dig om, at du to dage om ugen giver afkald på en eller anden lille ting, som din krop gerne vil have? Du behøver ikke lægge ud med en streng faste, og jeg vil ikke opfordre dig til at gøre det, hvis du ikke er vant til at faste. Begynd i det små, med nogle små ofre. Hold dig beskæftiget, og lad være med at tænke på din krop. Tænk på Jesus, på Himlen, på vores smukke velsignede Mor, på englenerne og på, hvad du gerne vil tale med os, dine himmelske venner, om, når du kommer hertil. Tænk på de spørgsmål, du har til Jesus. Tænk på, hvad du gerne vil lære, når du kommer til Himlen. Tænk på det smukke ved at deltage i en verdensomspændende nådes-mission. Det er nemlig det, du gør. Du er blevet en del af Kristi team, og vi arbejder sammen på at frelse mange sjæle, inden forandringerne kommer. Sikke en ære, det er for dig, min ven, at Jesus kalder dig på denne måde. Tænk ikke på din krop. Behandl den med respekt og værdighed ved at tage dig af dens behov, men lad være med at forkæle din krop. Hvil dig, spis, hold din krop i form. Jesus beder ikke om strenge faster og bodsøvelser. Men Han ville være overordentlig glad for lidt selvfornægtelse. Fast for Himlen. Fast for Jesus. Fast for den frygtelige nedtrykthed og tomhed, der er så fremherskende i din verden. Hvis du forsøger at faste, og det ikke lykkes dig at opnå dit mål, må du bære over med dig selv og forsøge igen en anden dag. Hav fred med det hele, men gør forsøget. Jeg forsøger at få dig i gang med noget åndelig træning. Vi ønsker, at du skal være mild i ånden, men også hårdfør og skrap til at tjene Kristus. Lad være med at bekymre dig om, hvordan du klarer dig sammenlignet med andre. Bare tjen. Arbejd med din egen lille sjæl i det liv, hvor Jesus har anbragt dig. I er selvfølgelig nødt til at huske på det store billede, men ikke i en sådan grad, at I begynder at forsømme de pligter, I er kaldet til at opfylde, såsom jeres familier. Nogle tror, de skal tjene Kristus i glans og herlighed, når de faktisk er kaldet til at tjene i ydmyg stilhed. Tro mig, hvis du er kaldet til at tjene i glans og herlighed, vil du være klar over det. Ellers må du tage dig af dine pligter i ubemærkethed og med glæde. Dine små, stille kærlighedshandlinger og selvfornægtelser vil drive denne mission fremad til dens fuldendelse. Jeg elsker jer alle. I vil lære mange helgener at kende i dagene, der kommer. Helgener er simpelthen mennesker, der er færdige med at være på Jorden, og som har kæmpet den gode kamp. På den måde er vi erfarne soldater, der nu kommer for at støtte jer, vores brødre og søstre.

19. juli 2004

Skt. Kristoffer (en ukendt helgen)

Mine brødre og søstre i verden giver Gud den største ære gennem deres tro. Jeres verden er blevet kynisk og mistroisk. Det er på mode at være skeptisk og sætte spørgsmålstejn ved motiverne hos enhver, der arbejder for det gode. Jeg ser, at denne skepsis endda har bredt sig til hellige kredse og til grupper af tjenere, der tidligere har afholdt sig fra at være skeptiske. Jeg hentyder faktisk til præster og religiøse, men ikke udelukkende til dem. Hvis du er en tjener, som har viet dig til Jesus Kristus, bør du ikke være kynisk. Hvis du er kynisk, har du brug for at tænke over, hvor du tilbringer størstedelen af din tid. Tilbring mere tid sammen med Jesus og mindre tid sammen med verden, så vil du blive af med dette symptom på fortvivlelse. Det vil blive erstattet med et frydefuldt håb og viljen til at antage, at hvert eneste medlem af menneskeheden har kapacitet til megen godhed. Så vil verdslige sjæle kalde dig troskyldig. Nuvel, kære ven, hvis du er en hellig sjæl, forventes du at være troskyldig. Hellige sjæle er som børn. Børn er troskyldige. Det er en god ting. Forstår du det? Vær glad. Vær troskyldig. Og vær hellig nok til at indse, at Jorden og alt på den er Guds smukke skabelse, som Han skabte til at tjene sig i godhed. Vær ikke flov over din troskyldighed. Forsøg at udbrede denne glædesfyldte attitude af tillid til Frelseren. Andre sjæle vil lægge mærke til den, det kan du være sikker på, og de vil tænke over deres egne attituder. Det har de brug for, hvis de er kyniske og skeptiske på den manér, der er verdens seneste modelune.

Brødre og søstre, denne nye fordrejelse af tingene kommer ikke fra Gud. Den er i virkeligheden et tegn på sårethed. Sjælene ser, at tingene ikke er, som de burde være. De forstår ikke, hvorfor det er sådan, og så anlægger de denne attitude som en beskyttelse. Derpå favner de den, og det bliver en anledning til at latterliggøre alt det, der virkelig er godt. Men ved udspringet er det stadigvæk sårethed. Dette vil sprede sig, hvis I kan tro det. Det vil blive mere udtalt. Hvad vil dette betyde for

jer, I små Guds sjæle? Jo, først og fremmest vil I, som vi har sagt, skille jer endnu mere ud. Dernæst vil det blive en større udfordring for jer at bibeholde jeres håbefulde troskyldighed. I vil sandt nok modtage megen nåde, men I vil skille jer ud. Det gode ved at I skiller jer ud ved jeres glæde og håb er, at andre sjæle vil afvise denne attitude af en helt igennem sofistikeret foragt. De vil blive draget mod jer på grund af jeres glæde, og de vil have ret i deres mistanke om, at I besidder sandheden. De vil slutte sig til jer. Kan du se, at Gud vender alt til det gode? Det må du tro på af hele dit hjerte, så vil du have freden. Det er sandheden. Jeg er Guds udvalgte tjener, og jeg siger kun sandheden. Du vil være ligesom mig og sige sandheden i din verden. Gud vil få noget godt ud af alting. Vi er alle her for at hjælpe dig. Bed mig om hjælp, så vil jeg øjeblikkeligt gå i forbøn for dig. Alt er godt. Vi advarer jer simpelthen på forhånd om de tider, der vil komme. Hvis du ser nøje efter, vil du se, at Gud altid har gjort sådan. Nogle sjæle modtager ordene, andre afviser dem. Det er heller ikke blevet anderledes. Stol på os, og stol først og fremmest på Jesus.

20. juli 2004

Skt. Julia Urszula Ledóchowska

Goddag til alle mine brødre og søstre på Jorden. Jeg er så glad for at tale så direkte med jer. Vi taler hele tiden indirekte til jer, selvom I ikke er klar over det. Vi tilskynder jer, trøster jer og anbringer store sandheder i jeres hjerter, især når I kæmper med noget. I denne tid har Gud villet det sådan, at vi taler tydeligt til jer, ligesom i et jordisk brev. Han valgte denne sjæl til at skrive det ned for Ham, og vi sender vores ord gennem hende. Dette tillader Han i sin store godhed, for selvom der altid er profeter, er dette værk meget omfattende, og det vil være meget gennemført og komplet. I disse tider er det bestemt nødvendigt med himmelsk assistance. Mine venner, vi forsøger at anspore jer til at leve for Jesus og Hans hellige vilje. Mange gør dette på smukkeste vis, og I oplever, hvordan Han arbejder gennem jer. Det er selvfølgelig denne opmuntring, der nærer lysten til at samarbejde mere med Ham. Vær standhaftig nu. Du har besluttet dig for Jesus, og nu må du hver dag vågne og minde dig selv om, at du er Hans slave. Giv din dag til Ham hver morgen, og overgiv din vilje til Ham. Og gå så gennem dagen i bevidstheden om, at Han bruger dig til at gøre sit arbejde. Måske bruger Han dig til at gøre rent i dit hus i en ånd af enhed med Ham. På denne måde udvinder Han en stor nåde fra dit samarbejde, som Han så bruger til at frelse sjæle. Måske har Han anbragt dig i verden. På den måde bruger Han dig til at vidne om Ham, også selvom du måske aldrig nævner Hans navn. Din kristne væremåde er dit vidnesbyrd, og du bringer Ham virkelig med ind i hvert et rum, i hvert et møde og i hver eneste situation, du befinder dig i. Måske arbejder du manuelt. Foren det med Jesus, så kan Han tilbringe hele dagen sammen med dig og måske hvile i din gæstfrie sjæl, og derved modtage stor trøst fra din kærlighed til Ham. Dette mildner Hans retfærdige vrede på smukkeste vis. Hver eneste af jer, uanset hvad jeres opgaver og roller er, er kaldede til at leve for Jesus. De af jer, der er syge, bør især være opmærksomme på jeres evner til at trøste Frelseren. Han vil aldrig forlade dig. Han vil bruge hver eneste smerte, hver eneste begrænsning og hver eneste frustration som en salve til sine sår, hvis du vil lade Ham gøre det. Forestil dig at være i stand til at smøre en smuk, helende salve på Frelserens sår. Ja, det kan du, ved at forene besværlighederne og sygdommene med Jesus. Hvis du tænker på det på den måde, vil du tænke mindre på at blive befriet for besværlighederne, og mere på at bruge dine besværligheder til gavn for Himlen. Brødre og søstre, I ved, at vi ønsker at hjælpe jer. I ved, at vi elsker jer. Der er mange af os, som er blevet særligt udvalgt til at hjælpe jer i denne tid. Det ville være godt for jer at udvikle jeres forhold til os nu, i denne stille tid inden stormen. Hvis du er åndeligt veltrænet, vil du reagere effektivt på hvad som helst, du oplever. De forskellige områder i verden vil selvfølgelig opleve forskellige forandringer, og hver eneste sjæl vil få den hjælp, der er påkrævet til hans særlige behov. Tag imod hver eneste livserfaring som noget, der kommer direkte fra Jesu hænder, så vil du ikke gøre indvendinger. Prøv at gøre det i dag. Hver eneste situation, der opstår i dit liv, kommer direkte fra Jesus. Han ønsker at lære dig noget. Han ønsker at gøre dig bekendt med nogens lidelse, måske for at opmuntre dig til at blive mere from og bede mere. Han ønsker at drage dig dybere ind i sit hjerte, eller måske ønsker Han at lære dig at blive mere tålmodig. Gør dette sammen med mig i dag. Jeg er Julia, og jeg ønsker at hjælpe dig med at se hver eneste begivenhed i løbet af din dag som en

mulighed for at forbedre din sjæl. Lad mig gøre dette for dig. Tal ofte til mig i dag. Spørg mig om, hvad Jesus forsøger at lære dig, så vil jeg fortælle dig det. Betragt dette som en øvelse i at lære at arbejde sammen med os, dine himmelske vejledere. Du ved, at vi er her. Du ved, at vi ønsker at hjælpe dig. Det er sådan, vi vil gøre det. Lad os begynde.

21. juli 2004

Skt. Julia Urszula Ledóchowska

Brødre og søstre, jeg afventer jeres bønner. Når du beder en helgen om hjælp, vender den helgen sig omgående til Tronen og begynder at bede for dig. Hun bringer din bekymring eller dit spørgsmål direkte til Gud, og anmoder om den nåde, der kan hjælpe dig. Gud nyder sine børns forbindelse med hinanden, fordi det er endnu en manifestation af kærligheden, som altid har sin oprindelse i Ham. Ser du, hvis du opdager, at en af dine jordiske søskende er i vanskeligheder, og du går i gang med at hjælpe ham eller hende, så er det kærlighed. Nuvel, mine kære brødre og søstre, det er det samme her. Jeres forældre ville almindeligvis rose jer for at hjælpe jeres søskende. Sådan er vores Gud også. Vi behager Ham meget, når vi går til Tronen og beder om nåde til jer. Han kan lide at se os arbejde sammen. Når vi har tjent Ham godt på Jorden, er Han meget blødhjertet overfor os, og vi kan bevæge Ham til at udvise barmhjertighed på mange forskellige måder. Kan du gå direkte til Jesus? Selvfølgelig kan du det. Du bør altid være hos Jesus og bringe dine bekymringer til Ham. Du vil dog opdage, at der er tidspunkter, hvor du kan have glæde af vores bidrag, og så vil vi være der for dig.

Der vil komme en tid, hvor verden vil synes meget mørk. Jeres håb om, at Gud vil ændre på det og lade sin nåde tage Jorden tilbage, vil være meget lille. Mine venner, når det sker, vil I bruge os. Gud gør alt til gavn for sit folk, og det vil det være vigtigt at huske på i de tider, der kommer. Jeg forsøger ikke at skræmme jer, men i de ikke-troende sjæles øjne vil det se ud som om Gud hævner sig. I jeres øjne vil det se ud som om Gud har glemt jer. I Himlens øjne vil sandheden være den, at Gud forbereder sig på at vende tilbage. Den mørkeste time kan i sandhed komme lige før daggry, og sådan vil det være i overgangsperioden. Vi, Himlens helgener, vil være aktive og pågående på vegne af vores åndsbeslægtede venner på Jorden. I vil bede os om hjælp, og I vil få den hjælp. Vi vil sørge for, at I får et stort mod. Vi vil hjælpe jer med at bevare troen og håbet. Fra tid til anden vil vi endda hjælpe jer med praktiske ting. Du forstår, at du er i gang med at blive forberedt. Nuvel, vi forbereder verden, om man så må sige, og ikke kun en enkelt sjæl. Og dog forbereder vi også din dyrebare sjæl personligt. Mine kæreste kammerater, det har I under alle omstændigheder brug for. Jeres død kunne komme i dag, og så vil det være afsluttet for jeres vedkommende. Vi fortæller jer simpelthen, at jeres verden vil forandre sig. Se nøje på jeres verden. Ville en forandring da være en dårlig ting? Hvis I synes det, ser I den ikke med Jesu øjne, for Han er ikke tilfreds med situationen i jeres verden i dag. Nej, vi kan ikke fortælle en usandhed. Jesus er ikke tilfreds. Det er et meget alvorstungt udsagn. Alle verdens ankre ville i sandhed intet veje, sammenlignet med vægten af denne udtalelse. Jesus er ikke tilfreds. Din tid på Jorden er begrænset, uanset hvad der sker. Brug den på at tjene.

22. juli 2004

Skt. Daniele Comboni

Vi er glade på jeres vegne, mine brødre og søstre. Mørkets tid både nærmer sig sin afslutning og nærmer sig. Forskellen på tidligere tiders mørke og det kommende er, at tidligere oplevede I syndens mørke. Det fremtidige mørke vil være et renselsens mørke. Af de to ville jeg se frem til det sidste med større glæde. Det er indlysende, for hvad som helst, der kommer fra Guds hånd, er til gavn for os, hvorimod alt det, der kommer fra fjendens hånd, vil modarbejde os og fjerne os fra sandheden. Så når du tænker på fremtiden, og du mærker den meget menneskelige impuls til at blive bange, så husk på at det er Gud, der leder forandringerne. Du skal ikke være bange for det, der

kommer fra Gud, for Han vil bruge det til at helliggøre dig. Lad os se nærmere på helliggørelsen. Helliggørelse er en proces, mere end det er en begivenhed eller en tilstand. Mens vi gennemgår denne proces, får vi større og større åndelige evner og en større åndelig bevidsthed. Vi er bestemt til at nå et bestemt niveau på Jorden. Det niveau når vi i samarbejde med Kristi helliggørende nåde, som vi bliver skænket gennem bønnen, sakramenterne og ved generelt at leve et kristent liv. Nu vil mine venner på Jorden ikke blive fornærmede, hvis jeg siger, at set fra mit synspunkt, som er det høje punkt, Himlen, ser jeg en verden, hvor mange – også mange, der var bestemt til at være store, åndelige ledere – har undladt at samarbejde i deres livs helliggørende proces. Det er ikke godt. Verden lider; sjælene, der befinder sig i nærheden af denne person, og som var bestemt til at blomstre, visner, og personen selv når ikke det høje niveau, der er tilgængeligt for ham. Dette vidt udbredte fænomen af ”non serviam”, som betyder ”jeg vil ikke tjene”, er selvfølgelig et resultat af mørket, men det har også givet brændstof til mørket. Nu taler jeg om syndens mørke, ikke renselsens mørke. Efter renselsens mørke, som Gud tillader, vil sjælene igen tjene. De vil være glade for at samarbejde i den helliggørende proces i deres liv. Brødre og søstre, der vil være fred på Jorden. Det vil være slutresultatet. Selvfølgelig er der, ligesom med helliggørelsen, en proces, der handler om at komme fra her til der. Omvæltningerne i jeres verden er denne proces. Det vil virke som om det er en langstrakt og umådelig overdrevet tid med fjendens mørke, men jeg fortæller jer i dag, at vor Herre i sin visdom og nåde tillader fjenden at køre sit løb, vel vidende at fjenden, det onde i jeres verden, ikke kan overleve. Kender I til ideen om at give en slet person langt tøj, med hvilket han i sidste ende gør skade på sig selv? Det er en generel beskrivelse af det, der vil ske. Til dem af jer, der protesterer imod dette, og som er fristet til at blive vrede på Gud, fordi Han tillader fjenden at fortsætte med sit arbejde, vil jeg sige, at I råber op lidt for sent og lidt for dæmpet. Husk på, at hvis menneskeheden havde været lydige, ville verden ikke være nået til dette punkt. Bliv nu ikke vrede på mig, fordi jeg siger sandheden. Selv i jeres egne liv vil I se, at der har været tidspunkter, hvor I ikke samarbejdede med Kristus. Der er kun få i denne tid, der virkelig har samarbejdet. Forsøger jeg at fornærme jer og skabe mig fjender? Nej. Jeg er også en stor synder, så hvis I er sammen med mig, vil I være sammen med en reformeret synder. Jeg skjuler ikke mine fejl, for det var gennem overvindelsen af dem, jeg blev helliggjort. Jeg er din ven. Kald på mig, så jeg kan hjælpe dig. Når du er fristet til at synde, så råb, ”Daniel, jeg har brug for nåde.” Jeg vil opnå den til dig, og du vil sejre. Vær ikke bange for fremtiden. Den er Guds tid.

24. juli 2004
Skt. Daniele Comboni

Mine brødre og søstre har det svært med at skulle skilles fra deres jordiske liv. Du må begynde at se din sjæl som en eksistens, der er adskilt fra denne verden. Din krop og dit liv her er de redskaber, som din sjæl er blevet velsignet med. Så dit liv er i virkeligheden et middel til at opnå et mål. Du er her for at opnå evigheden. Du er her for at tjene Gud under dit eksil fra Himlen. I har fået at vide, at I skal gøre jer fortjent til Himlen her, og det er sandt. Men, kære venner, efter at have været begge steder kan jeg forsikre jer om, at ingen af os kan gøre os fortjent til Himlen. Når man lever for Kristus, er Jorden et glædesfyldt sted at være. Når man tjener Kristus på Jorden, og så kommer i Himlen? Der er ingen ord for det. Jeg kan ikke udtrykke det, bortset fra at sige, at hvert eneste af jeres største og mest urealistiske håb om, hvordan Himlen er, vil blive opfyldt, og jeres oplevelser her vil overgå jeres forventninger i en sådan grad, at I ikke vil kunne forstå, I nogensinde havde håbet på noget så småt og ringe. Forestil dig at kunne flyve uden anden hjælp end din egen vilje. Du vil kunne flyve så højt, så lavt, så hurtigt, så langsomt og så tit, du ønsker det. Du vil kunne rejse alle steder hen. Vinden på dit ansigt vil fryde dig. Du vil le højt af glæde. Du vil fryde dig over glæden hos de andre, der også oplever denne fuldkomne evne. Forestil dig aldrig at være for kold eller for varm. Du føler dig altid i fuldstændig balance med elementerne, medmindre du pludselig får en trang til at føle varme eller kulde. Så er det der for din fornøjelses skyld. Jeg begår sikkert en fejl ved at forsøge at bibringe dig en forestilling om blot en lille flig af Himlen, for det er umuligt. Og alligevel føler jeg, at jeg må give dig en slags ide om, hvorfor du er nødt til at være uselvvisk et lille stykke tid. Forestil dig at være sammen med de mennesker, du elsker, men med den mest

fuldkomne forståelse for hinanden. Sikke nogle eventyr, I vil dele med hinanden. Kære brødre og søstre, vær aldrig bekymrede for døden. Jeg beder jer. Døden er den største befrielse, I kan forestille jer. Gud har allerede fastsat dagen for din død. Den vil komme. Og du vil være klar til den, hvis du tjener Kristus. Du vil ikke fortryde noget. Du vil ikke ønske at overgive din krop til Jesus, og så føle, at du fuldstændig er gået glip af meningen med dit liv. Så tjen, mine elskede venner. Tjen. Tjen Jesus. Tjen hinanden. Tjen de fremmede. Tjen. De sidste skal blive de første. Forsøg ikke at være større end dine jordiske fæller. Søg ikke jordisk respekt og hyldest. Søg kun at tjene, så vil du, gennem din tjeneste, fuldkommengøre din dyrebare sjæl, som vil slutte sig til mig her. Du kan være sikker på, at vi vil hilse dig velkommen. Vi vil fryde os over, at du kommer, og du vil takke os for disse ord, især hvis du tager dig dem til hjerte og lader dem forandre dig. I disse ord vil du finde den største visdom. Det vil du se. Du vil ikke se den nåde, der strømmer fra disse ord og ind i din sjæl, og som strømmer gennem det, du gør for andre. Men du vil kunne mærke nåden gennem en ny, reflekterende stilhed. Du vil tænke over din evighed og over, hvad du gerne vil gøre for at forberede dig på den. Du er blevet givet denne dag, eller rettere, dette øjeblik. Ved du med sikkerhed, at du vil se afslutningen på denne dag? Det gør du ikke. Måske er dette øjeblik, eller de næste få øjeblikke, din sidste chance for at gøre noget for Jesus. Det er sådan, du bør leve hver eneste dag. På den måde vil du tjene. Du vil ikke forandre dig øjeblikkeligt, det må du ikke forvente. Husk på, at helliggørelse er en proces. Men du kan øjeblikkeligt træffe beslutningen om at forandre dig, og påbegynde processen. Jeg giver dig gode råd. Et viist menneske tager imod gode råd. Vær viis. Tjen.

FJERDE DEL: HELGENER – UGE 4

26. juli 2004
Skt. Katarina af Siena

Jeg sender hilsener til mine brødre og søstre, som kæmper så tappert for Jesus. Jeg er hos jer. Vi, jeres brødre og søstre i Himlen, kender jeres kampe godt. Man vil aldrig være den første til at opleve noget i denne himmelske familie. Der er altid nogen, som har stået overfor en lignende kamp. Råb om hjælp, mine brødre og søstre. Brug Himlen. Brug jeres venner i Himlen. Bed om at få nye venner i Himlen, hvis du står overfor noget, og du ikke kender nogen her, der har kæmpet med netop det. Du vil få øjeblikkelig indgriben og hjælp. Måske ser du ikke, at vi står ved siden af dig, men vi er der. Der er forskellige bevidsthedstilstande, og som regel ser dem på Jorden, som er i deres kroppe, ikke de himmelske væsener. I har bare ikke de øjne, der skal til for at se dem. En gang imellem, når det passer ind i Himlens formål, bliver jordiske sjæle midlertidigt givet himmelske øjne, så de kan videregive budskaber eller blive styrket, eller simpelthen henlede opmærksomheden på Himlen og på Gud. Disse sjæle har det vanskeligt, fordi de ikke bliver bragt direkte til Himlen, men først må afslutte deres arbejde. De kan blive meget ensomme. Ønsk dig ikke denne slags oplevelser, for på mange måder er det faktisk et kors, og der følger store forpligtelser med. Du vil få rigeligt med kors, uden at du behøver at søge nye eller andre i tilgift. Favn de kors, som Jesus har anbragt hos dig. Sjælene tænker ofte, at de ville klare sig bedre med et andet kors. Som regel er dette en slags afvisning af den opgave, Jesus har givet dig. Husk på, at Jesus har givet dig nøjagtig det eller de kors, der vil fuldkommengøre din dyrebare, lille sjæl. Der er selvfølgelig noget at arbejde på i din sjæl. Det er du klar over. Hvis der ikke var mere arbejde at gøre, ville Jesus have bragt dig hjem. Så mens du er på Jorden, med arbejde, der skal gøres i din sjæl, så arbejd. Vi fortæller jer altid, at I skal tjene. Måske bliver I trætte af at høre os gentage os selv, og måske tror I, at vi ikke har andet at sige, og at vi har en meget tungsindig tankegang, men, mine kæreste, elskede venner, vi fortæller jer det, fordi vi ønsker at I skal klare jer godt, og fordi vi ønsker at nyde denne vidunderlige Himmel sammen med så mange af jer som muligt. Vi ved, at ved at tjene andre og ved at tjene Jesus, vil I vokse jer stærkere og stærkere. Fjenden vil ikke være i stand til at distrahere jer fra jeres vej til Jesus, og ved at gå den vej, vil I drage mange med bag jer. Måske tror du ikke på det, fordi du tror, du ikke er så vigtig, men jeg forsikrer dig om, at selv gennem den mest stille, mest

ydmyge tjeneste, kan Jesus frelse mange sjæle. Se på Skt. Therese, Guds lille Blomst. Hun var ikke berømt. Hun var ikke velhavende eller magtfuld. Hun levede skjult og ubemærket. Hun tjente Gud i de mindste, mest ydmyge ting. Og alligevel har hun hjulpet med at frelse mange sjæle, og hun har kun lige påbegyndt sit arbejde. Jeg er Katarina af Siena. Jeg har også fået lov til at hjælpe med at frelse mange. Vi er Jesu hjælpere. Vi er her også for at hjælpe dig. Slut dig til os, for vi er meget stærke. Du må forstå, at mens du lever i verden, har du mange venner, som også er i din verden, og som hjælper dig. Du har en usynlig hær til at hjælpe dig. Det burde virkelig gøre dig meget stærk og modig. Et advarende ord til jer, kære brødre og søstre. Vores målsætninger er ikke jeres verdens målsætninger. Vores veje er ikke verdens veje. Vi tjener Kristus. Vores viljer afspejler altid den guddommelige vilje. Kom nu. Arbejd for Himlen, som om du kun havde ganske kort tid tilbage. Du vil ikke fortryde nogen af de ofre, du giver for Hans skyld. Jeg beder dig, tjen.

27. juli 2004
Skt. Katarina af Siena

Mine kære brødre og søstre i verden må sætte al deres håb og lid til Jesus. Sjæle i verden vil svigte jer, mine venner. Dette er den triste sandhed. Men hvordan skulle de kunne andet, når de er mennesker, der kæmper med de menneskelige svagheder? Bliv ikke urolig, når det sker for dig. Jeg vil fortælle dig en hemmelighed. Du har hørt, at helgenerne hilste sådanne situationer velkommen. Ved du hvorfor? Fordi vi betragtede det som en øvelse. Det var vores hemmelighed. Vi vidste udmærket, at vi var nødt til at sætte alt håb og lid til vores Jesus. Vores mål var at tilhøre Ham fuldstændigt. Når vores kære venner forrådte os, eller dem, vi elskede, svigtede os, benyttede vi os af situationen som en værdifuld mulighed for at løsrive os yderligere fra verden og blive forenet med Jesus på et dybere plan, og også for at øve os i Hans smukke eksempel på tilgivelse. Vi vidste, at vores tid på Jorden var begrænset, og at mulighederne for at øve os derfor også var begrænsede. Derfor er det vigtigt, at man ikke lader mulighederne slippe sig af hænde uden at styrke sin åndelige vækst. Så fra nu af må du takke Jesus, når du har vanskeligheder med andre sjæle. Fortsæt med at arbejde på din egen sjæl, og spørg dig selv, hvordan denne mulighed kan hjælpe dig på det åndelige plan. Skulle du måske øve dig i at være ydmyg? Er du for glad for andres agtelse? Skulle du øve dig i at løsrive dig selv? Virker verden tillokkende på dig? Skulle du øve dig i at blive mere tillidsfuld? Har du det vanskeligt med at stole på Jesus? Forsøger du at opfylde dine behov gennem andre kanaler? Mine brødre og søstre, som I ved, er dette blot toppen af isbjerget, når det gælder åndelige øvelser. I jeres verden bekymrer man sig meget om den fysiske kondition. Nuvel, I er Kristi efterfølgere, så lad os ny udbrede en stor besættelse af den åndelige kondition. Er der nogen, der fornærmer dig? Betragt dine bønner som øvelser, der kan styrke din løsrivelse fra andres meninger. Er du ikke så succesfuld, som du synes, du burde være? Dette er en mulighed for at øve dig i hellig ligegyldighed, som vil hjælpe dig med at arbejde for Jesus og ikke for de resultater, som du, i din fejlbarlige menneskenatur, efterstræber. Kun Jesus selv ved, hvilke mål Han ønsker at opnå. Det er ikke noget, du skal bekymre dig om, kære ven. Lad det være Himlens ansvar, og fortsæt med at tjene. Åh, vi forstår jeres kampe. Vi fejlede mange gange, mens vi var på Jorden, men der var også små sejre for os, og de øjeblikke, hvor vi overvandt os selv og tjente Himlen, resulterede i en stor vækst. I vil klare det godt, mine venner. Vi elsker jer og bifalder jeres anstrengelser. Jeg ved, at der er rigtig mange ting, der kan distrahere jer, og jeg ved, at I har mange bekymringer, men jeg beder jer, lad ikke fjenden distrahere jer, så I ikke vokser i jeres forhold til Jesus og i jeres tjeneste for Jesus. Denne tid er en nådens tid. Det er en tid for åndelig vækst. Store åndelige muligheder er tilgængelige nu. Gør brug af hver eneste en. Vi vil være hos dig. Vi vil vise dig hvordan. Det er godt at læse om os, helgenerne, som har efterladt os et brændende spor af hellighed. Vi så altid på andre hellige sjæle, for at få eksempler til efterfølgelse, fordi vi ønskede at klare det godt for Jesus. Gode eksempler er så værdifulde, er de ikke? Vær nu modig i din dag, og overse ikke mulighederne for at vokse i hellighed.

28. juli 2004

Skt. Thomas af Aquinas

Jeg sender mine mest respektfulde hilsener til jer, sjælene, der tjener i verden i denne tid. Jeg har stor respekt for jer, for det slag, der bliver udkæmpet, kender ingen grænser. Fjenden har infiltreret alle niveauer af den menneskelige eksistens på Jorden. Der er ikke meget, der er helligt længere, og man kan se fornyede bestræbelser rettet mod Gud selv i Eukaristiens sakramente. Tabernaklet rummer i sandhed Frelseren, vores Forløser og Skaber. Dette er en sublim nåde, der ikke fuldt ud vil kunne forstås, mens man befinder sig på Jorden. De, der tilbeder Eukaristien, har en anelse om dens kraft. Jesus sender megen udsøgt nåde under tilbedelsen. Tilbedelsen af det velsignede Sakramente er vores himmelige våben. Brødre og søstre, vi må udbrede tilbedelsen verden over. Det vil jeg hjælpe jer med at gøre. Kast et blik på dit liv, og begynd med at beslutte dig for at tilbede Jesus i Eukaristien. Derefter beder jeg dig om at tænke over, hvordan Han beder dig om at udbrede denne praksis. Der er noget, du kan gøre i den henseende, og du må spørge Ham, hvad Han har brug for at du gør. Nåden strømmer ind i verden gennem disse himmelske porte, og vi må have så mange af dem som muligt. De, der kommer for at tilbringe tid sammen med Jesus, er modtagere af denne himmelske nåde, som de bringer ud i verden for Ham. Kæreste brødre og søstre, I må aldrig undervurdere, hvad Jesus kan gøre med en sjæl, som beslutter sig for at følge Ham. At undervurdere, hvad Han er i stand til at gøre, er det samme som at begrænse Ham. En sjæl, der beslutter sig for at følge Jesus, kan ændre verden, og det er det, der er vores mål. Vi må hjælpe Ham med at ændre denne verden. I har fået nogle ideer om, hvilke våben I har til jeres rådighed. I har selvfølgelig Jesus. I har Maria. Mange undervurderer også vores himmelske mors magt. Jeg kan forsikre jer om, at fjenden kender hendes magt. Lad ikke jeres himmelske mor blive angrebet, uden at I reagerer på det. Hvis du er vidne til det, må du tage bladet fra munden. Det vil glæde alle i Himlen, men det glæder Jesus på en særlig måde. Hun er en trofast ven for dig, og hendes forbønner er magtfulde. En stor del af den barmhjertighed og nåde, som jeres verden modtager i dag, ville ikke være til stede, hvis det ikke var for Maria. Vi elsker hende grænseløst. Du vil ikke fejle ved at følge hende. Hun fører dig til Jesus. Nu har I modtaget gode råd, og I har modtaget mange advarsler. Det kan være vanskeligt at tage det hele ind, mine venner. Det kræver tid og overvejelse. Du kan ikke bare tage disse ord, læse dem og forvente, at du så er blevet den helgen, som det er hensigten, du skal blive. Du er nødt til at tage disse ord, følge deres råd og tillade Jesus at forandre dig. Jeg vil bede jer om, at I hver især sætter tid af til tilbedelse, for det er der, i stilheden, I vil forstå alvoren i det kald, der vil komme til jer. Giv dette en høj prioritet i dit liv. Hvis du ikke kan gøre dette, så find et roligt tidspunkt hver dag, hvor du kan være sammen med Jesus. Bed Ham om at tydeliggøre din rolle i Hans Kongerige. Vær taknemmelig, hvis din rolle er lille. Vær taknemmelig, hvis din rolle er stor. Husk på, at det himmelske perspektiv er meget anderledes end det jordiske perspektiv. Men først og fremmest må du give Jesus din dag. Vi er hos dig. Vi elsker dig. Og vi vil hjælpe dig.

29. juli 2004

Skt. Thomas af Aquinas

Jeg er taknemmelig mod Gud for den uudtømmelige og grænseløse nåde, som det er at lade mig tale til jer. Kan I forestille jer, hvor taknemmelig jeg er, kære brødre og søstre? Jeg har iagttaget begivenhederne i verden og til tider rystet på hovedet. Muligheden for at tale til jer er virkelig dyrebar for mig og for hver en helgen, som taler til jer på denne måde i denne tid. Venner, I må holde øjnene åbne og altid være årvågne. Jeres tro, jeres Gud, er under angreb. Intet er mere dyrebart end jeres tro. Intet. Gennem jeres tro vil I arve jeres evighed. Mennesker kan tage alt fra dig i denne verden, og det vil intet betyde, for du vil hurtigt forlade denne verden, og så vil du i sandhed begynde at leve for evigt i Himlen. Du vil ikke sørge over tabet af dine jordiske ejendele. Du vil regne dem for intet. Men du vil være meget interesseret i din reaktion på tabet af dine jordiske ejendele. Det vil skuffe dig, hvis du reagerer med bitterhed mod Gud. Det, der vil give dig glæde, er din trofasthed mod Gud. Vær altid årvågen. I situationer, hvor din Gud bliver angrebet, må du reagere. Vi vil hjælpe dig. Du bør ikke reagere med vrede, selvom du måske bliver vred. Hvis bønnen er en naturlig del af dit liv, vil du være helt klar over, hvad Vorherre ønsker, at du skal

gøre. Vi tager del i en åndelig krig, kære brødre og søstre, og I er soldaterne. Der er ikke noget valg, forstået sådan, at situationen vil forværres endnu mere. Hvis du er en Jesu Kristi efterfølger, vil du være med i krigen. Jesus har brug for din hjælp nu, og du vil ikke ønske at skuffe Ham. Hvis du tror på noget som helst, så tro på dette udsagn. Du vil ikke ønske at skuffe Jesus.

Mine brødre og søstre, I forstår at vi kommer for at rådgive jer, men også for at forberede jer, og i høj grad for at rådgive jer om, hvordan I skal forberede jer. Der vil komme en tid, hvor Eukaristiens Sakramente måske fuldstændig vil blive taget fra jer. Dette vil forekomme i visse dele af verden. Det vil være et alvorligt og tungt kors at bære, men jeg kan forsikre jer om, at Himlen vil kompensere jer for det. I vil konstant modtage åndelige kommunioner, og på den måde forblive forenet med Kristus. I vil have engle og helgener omkring jer, som er villige til at trøste og vejlede jer. I vil være meget modige og nært forbundet med jeres Jesus, og jeres mission vil være den at tjene Ham. Så selv ved at fjerne Eukaristien, kan fjenden ikke for alvor skade jer. Forstår I? Fjenden kan ikke fjerne Gud fra jer. Det kan han ikke. Han kan ikke røre jeres sjæl. Han kan ikke fratage jer jeres forening med Jesus. I den henseende er han magtesløs, og I har alle Himlens magter til jeres rådighed. Hvem er så virkelig den mest magtfulde? Hvis dette sker for jer i jeres område, må I forstå at det er blevet forudsagt, og at det fører jer nærmere til Kongernes Konges glørværdige genkomst.

30. juli 2004
Skt. Ignatius

Vi har mange ting at tale om, kære brødre og søstre, men kun nogle af dem vil blive videregivet på denne måde. De andre ting, som vi ønsker at fortælle jer om, vil blive videregivet til jer på mere almindelige måder. Mange af os har skrevet værker, der har åndelig betydning. Nogle af disse værker beretter om vores kampe, som jeg ved vil være af interesse for jer, men I kan også læse om de åbenbaringer, som Gud gav os. Der er en stor portion åndelig visdom på Jorden lige nu. Søg efter dette materiale for at få et dybere kendskab til Jesus og til alt, der har med Gud at gøre. Hvis du følger med i disse ord, vil du være interesseret i at læse om os og vores egne vanskeligheder. Så vil du forstå, at du ikke er det første menneske, der har måttet lide for troen. Og du vil også forstå, at når vi beder dig om at udvise tillid, så forstår vi, at det kan kræve en heroisk viljesakt. Vi taler ikke til jer på en overfladisk måde, mine venner. Vi taler med den største alvor og omtanke, og i fuldstændig overensstemmelse med Guds målsætninger for denne mission. Så I kan ikke fejle, hvis I efterlever vores ord. Vores ord er ét med Gud, fordi de kommer fra Ham og fra enheden med Ham. Vi er en himmelsk familie, alle er vi sammen, alle er vi forbundet med hinanden. Du er en del af denne familie, blot er du stadigvæk i gang med at optjene din frelse. Ville vi vende tilbage for at arbejde for Jesus igen, og forlade Himlen med alle dens vidundere og alle dens glæder? Selvfølgelig ville vi det. Det ville nok være svært at forlade Himlen, især efter at have kendt Ham på denne fuldstændige måde, men det er især derfor, vi ville være parate til at ofre os igen. Vi ville gøre hvad som helst for Ham, og det siger jeg uden modvilje, uden at tøve. Når du er sammen med Jesus, vil du i sandhed føle på samme måde. Den indsats, vi forsøger at få dig til at arbejde hen imod, er at tjene Ham fuldstændigt, allerede inden du kender Ham fuldstændigt. Denne udfordring for dig kan opnås gennem din tro, din kærlighed, din kendskab til Ham, som du opnår gennem indre fordybelse og betragtninger, i kontemplationen. Dette kendskab til Ham er Hans gave til dig, men han kan ikke give dig denne nåde, hvis du ikke ønsker den, og hvis du vælger at lade være med at acceptere Ham. Du må være til rådighed for Ham, for at Han skal kunne arbejde i din sjæl. Mange afviser Ham nu. Det er simpelthen den ubehagelige sandhed. Vi vil ikke skjule sandheden for jer, for det er for sandhedens skyld, vi kommer til jer. I vil være nødt til at bruge sandheden som et våben. Når nogen siger sandheden, lytter folk. Måske bliver de vrede, måske benægter de sandheden, og måske forsøger de at skjule sandheden, men de vil høre jer. Og så må de træffe et valg. Ser I, mine brødre og søstre, der er sjæle, som ikke har fået sandheden ordentligt forklaret. Det vil I ændre på. Vi vil vise jer, hvordan I skal gøre. Én måde vil være at udbrede disse ord, og at hjælpe dem, der har fået den mission at udbrede disse ord. Disse ord er sandhed. De vil blive udbredt. Men hvis du kan

hjælpe, bør du gøre det. Din belønning vil blive stor, og du vil være en del af vores team. Jeg er Ignatius. Jeg ønsker at hjælpe jer alle. Vær ikke bange. Hvis der er et himmelsk begreb, der forvirrer dig, så bed mig om at hjælpe dig. Jeg vil bringe dig den information, du har brug for. Tro ikke, at den himmelske lære kun er for de meget lærde. De fleste helgener var ikke meget lærde. De fleste var jævne mennesker, som elskede Gud. Forsøg det. Forsøg at være jævn. Forsøg at elske Gud. Jeg elsker dig med en stor ømhed, min ven.

30. juli 2004
Skt. Ignatius

Mine kære brødre og søstre, jeg føler en sådan glæde ved dette arbejde. Jeg håber, at jeg kan videregive noget af min glæde til jer. Der er mange grunde til at jeg er glad. For det første er jeg glad, fordi jeg er sammen med Gud, og fordi jeg ved, at jeg fuldførte min tid på Jorden i kærlighed til Ham. Dette giver mig glæde. Jeg er også glad, fordi Gud lader mig arbejde sammen med jer i denne barmhjertigheds-mission for verden. Gud har til hensigt at lade megen nåde regne ned fra Himlen. Vi, Hans udvalgte helgener, vil have ansvaret for at levere en stor del af denne nåde. Det er derfor, vi bliver ved med at sige, at I skal bede os om hjælp. Vi har megen nåde til rådighed, og hvis vi løber tør, vil Han give os mere. Det er en bundløs sæk, om man så må sige, så jo mere vi bruger, jo mere kan vi få. Så bed, bed, bed om det. Jeg er glad, fordi mørkets tid på Jorden nærmer sig sin afslutning. Vi elsker dig meget højt. Tænk på din allerbedste ven på Jorden. Det kan være et familiemedlem, en forælder, et barn, en ægtefælle eller en kollega. Du ønsker det bedste for denne person. Når du ser ham begå en fejltagelse, bliver du trist og bedrøvet. Men du holder ikke op med at elske ham. Nej, du ønsker alt godt for ham og forsøger at finde en måde at forklare ham, at han har begået en fejl, og at mens han måske befinder sig i en tåge, kan du tydeligt se, at han bør undlade at begå den samme fejl for fremtiden. Sådan har vi det med jer. Vi har begået de samme fejl, som I har, vi har haft de samme målsætninger, og vi har opnået at komme i Himlen. Nu ønsker vi at hjælpe jer. Det faktum, at Jesus har givet os en sådan handlefrihed, er spændende for os, fordi vi kan hjælpe jer på måder, vi normalt ikke ville kunne. I kan nok forestille jer, hvordan vi længes efter at komme i gang. Men I må bede os om det. Nogle bønner må have deres udspring på Jorden, og den nåde, vi har til rådighed, må for størstedelens vedkommende skænkes som svar på jeres bønner og anmodninger. Jeg beder jer, begynd at anmode os om hjælp. Men vær ikke ligesom børn, der beder om nye cykler, når I ikke har brug for nye cykler. Jeg driller jer lidt her, mine venner, men I forstår, hvad jeg mener. Bed ikke om verdslige ting, som Jesus måske kan se ikke vil være gode for jer. Men fordi vi er jeres venner, dømmes vi jer ikke. Så bed, og hvis I beder om noget, der er upassende, vil I blive klar over det, for så vil vi på en blid måde vise jer vores misbilligelse over jeres anmodning. Men I vil ikke bede om sådan noget. I vil bede om hjælp i sager, der er vigtige for jer. I vil bede om hjælp til jeres arbejde, jeres økonomi og jeres familier. Og vi vil hjælpe jer. Brødre og søstre, vil I ikke nok bede os om at hjælpe jer med at gøre åndelige fremskridt. Det vil glæde alle i Himlen. Så I må sige, "Ignatius, jeg forstår ikke, hvordan jeg skal kunne arbejde så hårdt og ikke bekymre mig om resultatet af mit arbejde." Jeg vil hjælpe dig. Jeg vil hjælpe dig med at forstå, hvorfor Gud ofte tillader, at du ikke får megen belønning for dit arbejde. Det er arbejdet, der former din sjæl, min ven, ikke belønningen. Du arbejder for at blive bedre eller stærkere, eller simpelthen for at være Guds arbejder. Der er brug for Guds arbejdere overalt. Mange af Guds helligste arbejdere tilbragte deres liv med at gøre ting som at feje gulve og gøre rent efter andre. De var tjenere på Jorden. I må tro på, at de er prinser og prinsesser i det himmelske Kongerige. Så arbejd med glæde. Hav glæde i dit arbejde. Jeg elsker dig. Din himmelske mor, Maria, elsker dig. Alle dine brødre og søstre her i Himlen elsker dig. Gud elsker dig. Og vi ønsker alle at hjælpe dig.

JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆG-APOSTOLAT

Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at opnå nåde til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi lade Jesus strømme gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi sammen med Maria, Vor velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds hellige engle og med de andre læg-apostle i verden.

RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE

Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores basale forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige øvelser og udfører dem så godt, som vi kan:

1. Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.
2. Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.
3. Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens Lysets Mysterier, og læser det månedlige budskab.
4. Skriftemål en gang om måneden.
5. Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og behandle andre med Hans tålmodighed og venlighed.

APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE

At lytte med medfølelse

At lære om og undervise i Katekismen

At fremme enheden i Kirken

DAGLIGE BØNNER

TROSKABSLØFTE

Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og mit hjerte. Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand til, i størst mulig udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.

MORGEN-OFFERGAVE

O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerte giver jeg Dig denne dags bønner, arbejde, glæder og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens hellige Offer verden over, og som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner. Amen.

BØN FOR MIT KALD

Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab mod mit kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end måtte være, er vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i prøvelsens tid, og våg over min familie og dem, jeg elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der vender tilbage. Amen.

HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?

12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelses-missionen. Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede læg-apostle og arbejde for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine kære.

DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE

Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang om måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab. En bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere hundrede i en kirke.

www.directionfourtimes.org